



In dankbare herinnering aan

Paula Janssen

★ Houthem, 7 juli 1938

† Valkenburg, 16 november 2024

Wij hebben samen afscheid genomen in de kerk van de
H. Paulus Bekering te Epen op 22 november 2024.

Wij danken u van harte voor uw aanwezigheid
en al uw blijken van medeleven.

Jan en Leontine

Het was de wens van Paula om tot haar overlijden in de
ouderlijke woning te kunnen blijven. Dit was mogelijk dankzij
de goede zorg van Suleyka, dokter Pasmans, de thuiszorg van
Envida en haar naasten.

Zij was een bijzondere vrouw met een positief, sterk karakter
en een fenomenaal geheugen. Zij had veel waardering en
belangstelling voor de mensen om haar heen.

Het is bewonderenswaardig hoe zij, ondanks haar visuele
handicap, de levensvreugde wist te behouden.

Wij leggen haar te rusten bij familieleden op het kerkhof van
Epen, het dorp waarmee zij een bijzondere band had.

Moge zij in de heerlijkheid van de Heer verenigd zijn met
haar dierbaren.