

Mededelingen van het Kerkbestuur

De Vastenactie zal dit jaar iets anders zijn dan u gewend was. Het envelopje voor de Vastenactie zit wel weer gewoon in het Kirkebledje. Ook achter in de kerk staat weer de collectebus om de zakjes of geld in te doen. Maar dit jaar zal er **geen** deurcollecte meer zijn. U kunt eventueel **wel** het Vasten-zakje meegeven aan de mensen die bij u langskomen voor de Paaseierenactie. Wij hopen op een goede opbrengst voor de Vastenactie!

Mededelingen Ouderenvereniging Onder Ons

24 maart: Paasviering in lokaal Peerboom, aanvang 14.00 uur.

Wij beginnen deze middag met kienen, met weer geweldige prijzen. Na de pauze kunt u genieten van een heerlijk paasbuffet, hierna nog gezellig vertoeven onder het genot van een lekker drankje. De kosten voor het paasbuffet bedragen € 10,00.

Aanmelden bij Berthy de Waard vóór 2 maart, ☎ 4553121.

28 april: Smikkelen oftewel lekker smullen in Hotel "Ons Krijtland", aanvang 15.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 7,50. Aanmelden bij Berthy de Waard vóór 8 april. Er is een keuze uit 2 gerechten, namelijk spek & ei of een goed gevuld pastetje. Beide gerechten inclusief een consumptie. Geef uw voorkeur aan bij aanmelding. Iedereen gaat met eigen vervoer. Degene die geen vervoer heeft, kan dit even melden bij Mareike, ☎ 4551318. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen het restaurant via de achterzijde van het hotel bereiken.

Betaling voor de Paasviering en/of Smikkelen dient te geschieden via de bank onder nr. NL66RABO0132205696 t.n.v. Ouderenvereniging Onder Ons Epen.

Indien u de contributie voor het jaar 2016 nog niet heeft voldaan, kunt u deze alsnog voldoen via bovenstaand banknummer. Leden die door welke omstandigheden dan ook géén lid meer kunnen of willen zijn, gelieven dit tijdig kenbaar te maken.

Mededelingen Zij-Actief

16 maart: Paasviering door Chris Willems. Aanvang 20.00 uur.

13 april: Rondleiding L1 Limburg. Aanvang 14.00 uur. Vertrek 13.00 uur vanaf parkeerplaats bij Hotel Aurora. Kosten € 10,50 p.p. (incl. koffie met vlaai). Opgeven vóór 14 maart.

Boekenmarkt op Rolduc – zaterdag 12 maart 2016

Ook in het jaar 2016 organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 12 maart van 09.00–14.00 uur. In het seminariegebouw worden tweedehands boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden. De toegang is gratis en ook voor rolstoelgebruikers makkelijk bereikbaar.



't kirkebledje

Parochie St. Paulus Epen

Rabobank no. NL83RABO0114400652
ING-bank no. NL30INGB0001055131

www.parochie-epen.nl

29e jaargang, nr. 14

Vrijdag 26 februari 2016

Aktie Vasten

Spontaan zou je als titel "Vastenactie" mogen verwachten, maar de benaming "Aktie Vasten" legt misschien nog meer de klemtoon op de aktie, op dat, waar het uiteindelijk bij onze jaarlijkse Vastenactie om gaat. Het mooie van dat woord "Vasten-aktie" is sowieso, dat het twee dingen onlosmakelijk met elkaar verbindt, die ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en wel: vasten en aktie. Niemand van ons kan zeggen, iets met de vasten te hebben, zonder daarbij ook in aktie te willen komen. Niemand van ons kan spreken over het lot van mensen in nood, zonder daadwerkelijk iets voor hen te doen. Want vasten en aktie horen net zo bij elkaar als woord en daad.

Tegenover alle activiteit staat niet zozeer de passiviteit maar veelmeer de onverschilligheid, die het grootste gevaar is van onze tijd. Onverschilligheid tegenover het lot van mensen wordt vrijwel dagelijks gevoed door al die beelden van vluchtende, hongerende en gekwetste mensen, waarmee we bij elke berichtgeving worden overspoeld. In het begin raakt dat ons, maar op den duur moet je oppassen, dat je door al die ellende niet afgestompt raakt en uiteindelijk onverschillig kunt worden. Onverschilligheid verlamt alleen maar en op den duur maak je jezelf wijs, dat jij er toch ook niets aan kunt doen, om het lot van zo velen te verbeteren.

De dames van onze Werkgroep Vastenaktie waren daar gelukkig een andere mening toegedaan. Al vijftientig (!) jaar zijn zij langs de deuren gegaan en hebben er zo actief aan bijgedragen, dat de Vastenaktie steeds opnieuw tot een succes kon worden. Nu zij na vijftientig jaar de fakkel graag aan anderen willen doorgeven willen wij eerst Mariet Spronk, Marjan Mulleneers en José Vleugels heel hartelijk danken voor hun onbaatzuchtige inzet ten bate van hun medemens in nood. Maar ook wensen wij, dat zij niet alleen de fakkel maar ook het vuur van hun enthousiasme aan ons mogen doorgeven, opdat onze Vastenaktie ook in de toekomst een Aktie Vasten blijven kan. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken!

Uw pastoor Rick van den Berg

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven bij:

Twanny Lardinois, ☎ 4551467
maandag van 15.30-18.30 uur

Huwelijken, doopsels en bijzondere vieringen:

Pastoor R. van den Berg, ☎ 4573234
stlambertaliege@hotmail.nl

Bij afwezigheid van pastoor:

kosters Loomans, ☎ 4552172

Ziekencommunie 1^e zondag v.d. maand: Jeu Janssens, ☎ 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 26 februari:

19.00 uur Jaardienst voor Chritienne Belleflamme.
Voor Lenie Schins-Mohr (Schutterij).
Voor Lambert Schlenter (Schutterij).

Zondag 28 februari: 3^e Zondag van de Vasten, opgel. door Gregoriaans Koor

10.45 uur Voor ouders Jan en Lea Peeters-Loop.

Vrijdag 4 maart: 1e Vrijdag van de maand

19.00 uur Jaardienst voor ouders Knops-Ponsens.
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
Voor ouders Vluggen-van de Weijer en overleden familieleden.
Voor Bertien Pleijers-Schröders (Schutterij).

Zaterdag 5 maart: 4e Zondag van de Vasten, volkszang

19.30 uur Zeswekendienst voor Jeanne Vanderheijden-Eurelings.
Jaardienst voor Jean Habets.
Jaardienst voor François Notermans.

Zondag 6 maart:

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie.

Vrijdag 11 maart:

19.00 uur Jaardienst voor Sjeng Willems.
Voor Piet Mulleneers.
Voor Bepke Vaendel-Kruijten (Schutterij).

Zondag

10.45 uur

13 maart: 5e Zondag van de Vasten

Opgeluisterd door Gregoriaans Koor

Herdenkingsdienst voor Marliesje Ploemen-Mordang.

1e Jaardienst voor Bertien Pleijers-Schröders.

Jaardienst voor Josephine Brauers.

Jaardienst voor Sjef Pleijers en overleden familieleden.

Voor ouders Hollands-Mullenberg en zonen.

Donderdag

19.00 uur

17 maart:

Boeteviering in parochiekerk te Mechelen.

Vrijdag

19.00 uur

18 maart: Palmpaasviering m.m.v. basisschoolleerlingen

Jaardienst voor ouders Ubaghs-Vandevoort, Zus en Jos.

Voor Berti Kohl-Hausoul.

Voor Leentje Fransen-Vissers (Schutterij).

Voor een bijzondere intentie.

Zaterdag

19.30 uur

19 maart: Palmzondag, volkszang

Jaardienst voor ouders Schlenter-Hamers.

Na afloop gelegenheid tot het verkrijgen van Palmtakjes.

Gedoopt:

13 februari: Tren, zoon van Bas en Jessica Bessems-Kevers,
Diependalsweg 4, Epen.

20 februari: Maud, Finn en Nick, de kinderen van Jos en Mieke
Vanderheijden-Bartholomé, Terzieterweg 15, Epen.
Welkom in onze parochiegemeenschap.

Mededeling

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 18 maart voor de periode van
19 maart t/m 9 april. Misintenties uiterlijk maandag 14 maart doorgeven.

Mededeling klabatteren

Het is weer bijna zo ver. We gaan weer klabatteren. Dit doen we om de mensen van
Epen en omgeving de gelegenheid te geven om misdienaars en acolieten te danken
voor het helpen (hun diensten) in de kerk. De indeling zal als volgt zijn.

Dinsdag 22 maart vanaf 17.15 uur: buitenwijken van Epen.

Woensdag 23 maart vanaf 17.15 uur: kern Epen.

Bijeenkomst parkeerplaats bij de kerk.

Paaseierenactie



Ook dit jaar willen we weer paaseieren verkopen voor noodzakelijk onderhoud van onze kerk.

Vanaf woensdag 16 maart tot en met zaterdag 19 maart

komen we weer met de paaseieren langs de deuren.

Iedereen wordt bezocht in bovengenoemde periode, mocht u dan niet aanwezig zijn, dan krijgt u een briefje in de brievenbus om uw bestelling alsnog telefonisch door te geven.

We hopen dat we weer veel eitjes mogen verkopen, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

Al is het nog vroeg, maar we wensen u toch al een Zalig Paasfeest toe.

Het Kerkbestuur

Iets meenemen van een graf van overleden mensen is stelen!

'n Tijd lang ging het goed.

Er verdwenen geen grafstukjes en bloempotten meer van de graven op ons kerkhof.

Het kerkbestuur was blij dat het ontvreemden eindelijk was opgehouden.

Tot enkele maanden geleden de eerste klachten weer binnendruppelden.

Wie neemt er nu bloempotten of bloemstukjes mee die voor het eren van onze doden bedoeld zijn?

Iemand zonder respect voor de overledenen én voor de nabestaanden die veel verdriet hebben van deze vernielingen!

Deze week werd er voor het eerst een lantaarn met geweld gestolen, hij zat vast gemonteerd op het graf!

Deze daden gebeuren op klaarlichte dag, want ons kerkhof wordt iedere avond afgesloten en 's morgens geopend.

Wat kunnen we er meer aan doen?

Vanaf zaterdag a.s. zullen we beginnen met surveilleren, maar wij vragen ook onze parochianen die het kerkhof bezoeken, de ogen goed open te houden.

Beste omwonenden wij vragen ook om uw medewerking.

Ouders, er worden de laatste tijd kinderen op het kerkhof gezien die niet onder begeleiding van ouders zijn. Kunt u uw kinderen vertellen dat het kerkhof geen speelplaats is?

Het stelen moet eindelijk ophouden.

Ziet u iets vreemds of verdachts, neemt u dan s.v.p. contact op met een van onze kerkbestuursleden of kerkhofbeheerders.

Mochten wij iemand op heterdaad betrappen dan zullen we ALTIJD de politie inschakelen.

Na het stelen van ieder object zullen wij aangifte doen.

Helaas hebben we geen andere mogelijkheid!

Het Kerkbestuur