



# Johannesklokje

Jaargang 19 - Nummer 4

## Een kamertje voor het kindje Jezus ...

Advent is een tijd van voorbereiding. Het is een voorbereiding op de komst van Christus; de komst van Christus in ons leven. Dat kunnen we misschien vergelijken met de geboorte van een kind in een gezin of in een dorp. De geboorte van een kind brengt heel veel vreugde in een gezin, ook in een dorp. Die geboorte verandert ook het hele leven van een gezin. Onbewust wordt het kind een deel van het gezin. Soms onbewust draagt het kind de vreugde en zorgen van het gezin mee. Het is nooit een gewone geboorte van zomaar een individu. Het is een geboorte van een deel van het gezin en in een bredere zin, van het dorp.



Om het nieuwe gezinslid hartelijk te verwelkomen, bereiden we heel veel dingen voor. Wij richten een aparte kamer in. Schaffen van alles aan: kleertjes in verschillende peuterformaten, babyschoentjes, kinderwagen, voedsel. Misschien moet er nog verhuisd worden, maken we doopsel-afspraken enz. Jullie weten het allemaal, meer dan ik. Zo is het ook met de geboorte van het kindje Jezus. Hij wordt een deel van ons leven. Wij mogen ook aan Zijn nieuw leven deelnemen. Hij is voor altijd, voor eeuwig bij ons. Deze adventstijd is de tijd om voor Hem een kamertje in ons hart voor te bereiden; het inrichten van dit kamertje is helemaal voor Hem. Hij wordt langzaam een deel van ons leven als wij Hem in ons dagelijks leven toelaten en als wij Hem voor altijd vasthouden. Ik wens u een zorgvuldige adventstijd en straks een gezegend kerstfeest!  
Kapelaan Marthoma

## Van oud naar nieuw

**Robbert Dautzenberg:** De afgelopen weken zag ik vele medeparochianen voorbereidingen treffen voor het kerstfeest. Verheugd dat het feest weer met elkaar gevierd mag worden en dat was te horen aan de kerstmuziek uit de vele radio's. Velen lopen af en aan bij de kapperszaken, geen coupe corona dit jaar. En we kunnen weer eens met z'n allen aan tafel tijdens de kerst. Het zal even wennen zijn na twee jaar kerst in kleine kring.

Op het bankje voor de kerk sprak ik echter ook bezorgde parochianen. Hoe moet het met de vele crisis die onze samenleving kent? Er zijn 10 grote conflicthaarden op de wereld zoals bijvoorbeeld Soedan, Syrië, Myanmar, Somalië en de oorlog in Oekraïne die wel erg dichtbij is. En kunnen we onze huizen nog verwarmen gezien de stijgende energieprijzen?

Laten we daarom elkaar juist in deze tijden opzoeken om samen warmte en gezelligheid te delen. Laten we vertrouwen hebben in het Kerstkind en samen vol goede moed van Oud naar Nieuw gaan, hopende op een tijd van licht en vrede voor iedereen.

*Op g'n Sjtroat wenst u een Zalig Kerstfeest toe.*

## Tijd van ...

Tijd van verhalen en mysteries met diepere betekenis.

Tijd van gevoelens als geluk, warmte, maar ook gemis.

Tijd van bezinning misschien weer (even) in God geloven.

Tijd van feesten, kerstbestanden en kerstverloven.

Tijd waarop alles even heel harmonieus is.

Tijd waarop het in de wereld héél even vrede is.

Tijd van wachten op het nieuwe jaar, avond van knallen en toasten.

Tijd van goede voornemens, hoop op goede dingen.

Tijd voor een heel gelukkig Nieuwjaar. Dat is onze wens voor het komende jaar.

*Redactieraad  
Johannesklokje*

Aanspreekpunt voor de diensten

Kapelaan Marthoma

Tel. 4573234

Mob. 06-38432823

[kapelaanmarthoma@gmail.com](mailto:kapelaanmarthoma@gmail.com)

om

[www.parochiesems.nl](http://www.parochiesems.nl)

### Werkzaamheden in en rond het kerkgebouw

Sinds 29 september stond er een gevel van ons kerkgebouw in de steigers. De oorzaak c.q. noodzaak was dat de dakgoot op een drietal plaatsen lekte, waardoor de gevel regelmatig vochtig was en het water kon doordringen naar binnen. In het kader van de SIM regeling (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) kan er het noodzakelijke groot-onderhoud plaatsvinden aan ons kerkgebouw. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleent een subsidie van 60 %, de Provincie ondersteunt dit initiatief met een aanvullende subsidie van 15 %, waardoor er voor de parochie een resterende bijdrage van 25 % overblijft.

En als de gevel dan toch eenmaal in de steigers staat, dan kunnen en moeten er ook andere werkzaamheden aangepakt worden. Zo is dus de goot vernieuwd, de glas in loodramen geïnspecteerd op loszittend kit-werk en het ijzerwerk opnieuw gelakt. Het voegwerk boven de laatste "speklaag" (laag met Mergelblokken) is uitgekapt en opnieuw ingevoegd. Tevens is de "windveer" (de plank aan de zijkant van de hoofdingang direct onder de leien) opnieuw in de verf gezet en er zijn een 15-tal leien vervangen.

Het steiger kon op 28 oktober weer worden afgevoerd; de klus is geklaard. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de ronde ramen van de toren (aan de binnenkant). Daar wordt het loszittend stucwerk uitgekapt en opnieuw bij-gestukadoord.



### Opening Carnavalsseizoen 2022-2023 met C.V. De Breuzelère en J.C.V. De Breuzelèerkes

De 11<sup>e</sup> van de 11<sup>e</sup> is traditiegetrouw de opening van het carnavalsseizoen. Op zondag 13 november kwamen beide verenigingen samen in de kerk om de H. Mis te vieren. Het seizoen werd symbolisch geopend door het aansteken van de carnavalskaars door jeugdprinses Lieke en prins Thijs II. Ook de andere hoogheden droegen hun steentje bij. De carnavalsmis werd passend opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor met dialectliedjes en als uitsmijter het lied 'Ós Mechele'. Na afloop werd een bezoek gebracht aan het kerkhof.



### Sint Martinusviering met Scouting Sint Martinus

Op vrijdagavond 18 november werd het feest van Sint Martinus gevierd. De kapelaan las het verhaal over St. Martinus die ooit als soldaat de helft van zijn mantel deelde met een arme bedelaar en mede daardoor een symbool werd van naastenliefde. Scouting beeldde het verhaal uit. Daarna volgde de kerkelijke installatie van de nieuwe leden per speltak. Na afloop trok de hele stoet naar het jeugdgebouw waar de kinderen nog getrakteerd werden op chocomel en wat lekkers. Scouting Sint Martinus gedenkt in het seizoen 2022-2023 haar 75-jarig bestaan. Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen.



### Ceciliamis met Harmonie Sint Cecilia

Traditiegetrouw viert Harmonie Sint Cecilia de feestdag van haar patroonheilige Sint Cecilia, 21 november, met het opluisteren van een H. Mis rond haar feestdag. Dit jaar was dat zaterdag 19 november. Naast een gebed voor leden en overleden leden van de vereniging werden dit jaar speciaal die leden herdacht die tijdens de coronapandemie waren overleden. Voor de meesten van hen was toen zelfs geen muzikaal afscheid door de harmonie mogelijk. Zowel het harmonieorkest als het jeugdorkest luisterden de H. Mis op.



## Parochiekalender december

3 december - zaterdag

18.00 uur - Avondmis

4 december – zondag

2e Zondag van de Advent

09.15 uur - Hoogmis

8 december - donderdag

Maria Onbevlekt Ontvangen

10.00 uur - Dagmis

10 december - zaterdag

18.00 uur - Avondmis

11 december - zondag

3e Zondag van de Advent

09.15 uur - Hoogmis

15 december - donderdag

10.00 uur - Dagmis met boeteviering

17 december - zaterdag

18.00 uur – Avondmis

18 december - zondag

4e Zondag van de Advent

09.15 uur - Hoogmis

22 december – donderdag

10.00 uur - Dagmis

23 december - vrijdag

20.00 uur Kersconcert MVE

24 december – Kerstavond

16.00 uur – Kinderviering

20.00 uur – Plechtige Nachtmis  
m.m.v. Gem. Kerkelijk Zangkoor

25 december-Hoogfeest van  
Kerstmis

09.15 uur – Plechtige Hoogmis  
m.m.v. Vocalgroup Magan

26 december – Tweede Kerstdag

10.00 uur – H. Mis

Kerstliedjes door Jongeren &  
samenzang

29 december - donderdag

10.00 uur - Dagmis

31 december – Oud Jaar

18.00 uur – Avondmis met Te Deum

m.m.v. Kerkelijk Zangkoor

1 januari - Nieuwjaarsdag

10.45 uur –H. Mis te Slenaken  
voor de EMS-parochies

## Mededelingen

### kerkbestuur EMS en parochieraad Mechelen

*Belangrijke verandering voor de parochies: het aanbod van H.H. Missen in de weekenden en op de donderdagen*

Vanaf zaterdag 7 januari 2023 is er in het weekend in Mechelen alleen nog een H. Mis op zaterdagavond om 18.00 uur en vanaf 1 december a.s. gaat de donderdagavondmis naar de donderdagmorgen om 10.00 uur.

Aanpassingen van de mistijden zijn noodzakelijk in onze parochies. Daarbij spelen het beperkte aantal priesters en het dalende kerkbezoek een belangrijke rol.

De kerkbesturen van de parochies van Mechelen, Epen, Slenaken en van Gulpen en Wijlré en van Eijs, Nijswiller en Wahlwiller hebben besloten dat met ingang van

1 januari 2023 in het weekend in ieder kerkdorp nog één H. Mis zal worden opgedragen.

Alleen in de dekenale kerk van Gulpen zijn er ieder weekend nog twee H.H. Missen, te weten één H. Mis op zaterdagavond en één op zondagmorgen.

Voor de parochie H. Johannes de Doper komt de wekelijkse H. Mis op zondagmorgen te vervallen en blijft de wekelijkse H. Mis op zaterdagavond om 18.00 uur. Voor Hoogfeestdagen en bij speciale omstandigheden, zoals de Bronk, kan hiervan worden afgeweken.

In dit nieuwe schema zullen voortaan de H.H. missen in de parochies Epen en Slenaken op zondagmorgen op vaste tijden zijn: om 9.45 uur in Slenaken en om 11.00 uur in Epen.

Voor onze eigen parochie H. Johannes de Doper heeft het kerkbestuur besloten om de wekelijkse avondmis op donderdagavond vanaf 1 december te verplaatsen naar de donderdagochtend om 10.00 uur.

U ben allen welkom!

## Adventsactie 2022

Dit jaar doen we als parochie mee aan een adventsactie samen met de andere parochies van Gulpen voor de voedselbank. Wij verzamelen het houdbare voedsel in het van der Looy-zaaltje. Op die manier zullen we de armen blij maken en ons hart voor het kindje Jezus voorbereiden. Jullie zijn welkom op **vrijdag 9 december van 16 tot 19 uur** op **zaterdag 10 december van 10.00 tot 13.00 uur**. Hartelijk bedankt.



## Wie komt onze parochieraad versterken?

Wij zijn op zoek naar een of meerdere dames of heren die een steentje willen bijdragen aan de werkzaamheden van de parochieraad te Mechelen.

De parochieraad coördineert en regelt de praktische zaken voor de kerk zoals de kerkdiensten en het onderhoud aan het kerkgebouw.

Wij werken in teamverband, verdelen de taken en vergaderen eenmaal in de zes á acht weken in het parochiezaaltje.

Wij zijn vanzelfsprekend bereid om belangstellenden in een gesprek nader te informeren over de werkzaamheden. Wij zouden het fijn vinden als er parochianen zijn die met ons willen samenwerken!

Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op met Raymond Werker telefoon nr. 06-54764932, voorzitter van de parochieraad.

## *Fleur Franssen*

**Leo Jaspers:** Het is puzzelen geblazen om een ontmoetingsdag en -tijdstip te plannen teneinde met Fleur Franssen (21), de benjamin van Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Gregorius, rond de tafel te kunnen schuiven voor een gesprek. Fleur blijkt een bezige bij in het kwadraat. Ze combineert haar studie International Business aan de Universiteit van Maastricht met een Zang-opleiding aan het Conservatorium in Aken. Bovendien verricht ze studentenarbeid om een zakcentje bij te verdienen en werkte ze onlangs nog een halfjaarlijkse schoolstage af in Wenen. Op donderdagavond houdt ze haar agenda vrij, want dan vindt de wekelijkse repetitie van haar zangliefde Sint Gregorius plaats, waar ze al 6 jaren deel van uitmaakt.

Wat drijft een 15-jarige nu in de armen van het kerkelijk zangkoor? De spontane, aimabele en welbespraakte Fleur: “Moeder Stella was al lid, wist dat ik van zingen hield en gooide wel vaker een balletje op om eens mee naar de repetitie te gaan. Die boot hield ik eerst altijd af, maar op een bepaalde donderdagavond waren we op bezoek bij oma Annie Franssen. Moeder maakte aanstalten om naar de repetitie te gaan en ze porde me om haar te vergezellen. Per slot van rekening lag ons toenmalig repetitielokaal 't Pintje schuin tegenover het woonhuis van oma Annie. Zoveel aandrang kon ik niet weerstaan. Ik ging dus mee onder voorwaarde dat moeder mij daarna wel op zangles zou sturen.” Die stap heeft Fleur nimmer betreurd. Ze werd liefdevol opgevangen in het koor en zong als sopraan best een aardig partijtje mee. Met dirigent Ingrid Oomen, van wie ze ook pianoles kreeg, klikte het prima.



Vier jaar geleden loste ook moederlief Stella haar zanglesbelofte in. Daarvoor kwam Fleur terecht in Wijlre bij José Kalthof. Zij tilde Fleur hoorbaar naar een hoger zangniveau en ook musicus Rob Waltmans deed een niet te versmaden duits in dat groeiend niveau-zakje. Fleur raakte verknocht aan de zangkunst en viel altijd te porren voor zangoptredens in duet- of koorvorm. Haar liefde voor de klassieke muziek en met name het operawezen kent intussen amper nog grenzen. Ze laat geen gelegenheid onbenut om opera's te beluisteren, dan wel in schouwburgen live te aanschouwen. Ze weet die passie in familiekring zo uit te dragen dat zelfs vader Maurice en haar twee broers ook al de weg naar de operabeleving hebben weten te vinden.



Wat dat betreft kwam ze in het operawalhalla Wenen volop aan haar trekken. “Ik werkte die stage daar af in het kader van mijn studie International Business, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik er meer een zangstage van gemaakt heb”, trekt goedlachse Fleur het boetekleed aan. Stiekem hoopt ze op dat operapodium ook eens te mogen acteren. Voorlopig wedt ze echter op beide ‘studiepaarden’ en schuift ze een definitieve keuze nog even voor zich uit.

Fleur zou het ontzettend leuk vinden als nieuwe leden, jong en oud, de weg naar het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Gregorius zouden vinden. “Er worden best ook liederen gezongen die goed in het gehoor liggen en jongeren aanspreken. Drempelvrees, die ook ik kende, is dus niet nodig. Kom gewoon vrijblijvend eens op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het ‘van der Looijzaaltje’ sfeer proeven. Dan zul je merken hoe ongedwongen en gezellig het er aan toegaat”, richt Fleur wervende taal richting geïnteresseerden.

Wie meer over het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Gregorius wil weten, kan ook contact opnemen met secretaris Karin Rompen-Lhomme 06-30575405.