



Johannesklókje

Jaargang 19 - Nummer 3

September = 100% opgeladen

Het is een tropische vakantie geweest. Wij hoefden eigenlijk niet ver te reizen om lekker bruin te worden. Velen van ons hebben ook genoten met zwembad thuis. Maar waar halen we het water voor onze tuin en ons veld? Het weer moet steeds voldoende regen geven.

De vakantie is goed geweest. Wij hebben ons weer opgeladen om het nieuwe studie-/werkjaar te benutten. Misschien een geestelijke gedachte om de nieuwe uitdagingen te benutten, is om alle uitdagingen met onze goedheid te overwinnen. Alles wat we doen, persoonlijk of publiek heeft invloed op alles en iedereen. Goede dingen zouden stralen als licht en schoonheid onder ons. Minder goede dingen zouden stralen als ruzie, wantrouwen en ook als oorlog. Wij kunnen ook onze Oekraïense medemensen helpen door onze goedheid hier persoonlijk of publiekelijk, samen of alleen stralen uit te stralen.

Jesus is als een mens geboren en is liefdevol geweest tot Zijn laatste moment. Zijn goedheid heeft alles overwonnen. Ook Zijn dood; dat vieren we met Pasen. Wij mogen aan Zijn goedheid deelnemen omdat Hij dit alles als een mens gedaan heeft; als een van ons.

Op dezelfde manier kan ook onze goedheid alle uitdagingen van ons en van onze medemensen overwinnen.

Kapelaan Marthoma



In memoriam
Oud Pastoor
Rick van den
Berg



Feestavond voor
de vrijwilligers
op 24 september



Bedevaart
Banneux

Het eerste aanspreekpunt
Kapelaan Marthoma
Tel. 4573234
Mob. 06-38432823
kapelaanmarthoma@gmail.com
www.parochiesems.nl

Vakantie vieren we samen

Robbert Dautzenberg: Het mooie weer van de afgelopen weken bracht iedereen vervroegd in vakantiesferen. We keken er met z'n allen naar uit. Zeker in de voor veel van ons onzekere tijden en de crises die zich dichtbij en ver weg van ons voltrekken. De meeste van ons trekken er de komende weken weer op uit met de caravan, het vliegtuig of de trein. Weg naar de Spaanse zon, de Franse camping of de Italiaanse meren. In ons dorp zien we dan ook de gepoetste en volgeladen bolides klaar staan voor vertrek. Andere parochianen zoeken de ontspanning dichterbij en trekken er te voet of met de fiets op uit of vertoeven op de stranden bij Zoutelande. Dichtbij zijn er ook mogelijkheden om samen te genieten. De zomerperiode is daarmee een periode van relatieve rust, wegdromen, even op adem komen en nieuwe energie opdoen voor de tweede helft van het jaar. Rust allemaal een beetje uit, zoals ook Jezus het zei en maak samen mooie herinneringen deze zomer.

Op g'n Sjtroat wenst u een mooie zomer toe.

Processie met openluchtmis

Op 26 juni werd er op het naamfeest van de kerk 'Johannes de Doper' de jaarlijkse processie gehouden. Verschillende verenigingen, zangkoor en communicanten hebben in de processie meegelopen. De openluchtmis was goed bezocht. Aan het eind van H.Mis regende het een beetje. 'Johannes de Doper houdt van het water'.

Feestavond voor de vrijwilligers

Onze parochie kan niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers die onze geloofsgemeenschap vitaal en daadkrachtig houden. Als dank voor al het belangeloze werk ten behoeve van onze parochiegemeenschap, op welke wijze dan ook, organiseren wij een feestavond voor alle kerkvrijwilligers en hun partners **op zaterdag 24 september 2022**. Om 18.00 uur wordt de H. Mis opgedragen ter intentie van de vrijwilligers. Aansluitend is er een gezellige avond in Herberg "ut Voshoes" Schweibergerweg 49, Mechelen met een hapje en drankje en een verassingsactiviteit.



Kroedwujsch

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. Bij dit feest zegenen we ook der 'Kroedwujsch', zoals ze dat hier zeggen. Er steekt een hele legende achter het zegenen van der 'Kroedwujsch'. Toen Maria ten hemel werd opgenomen zagen de apostelen op de plaats waar Maria gelegen had een boeket van zeven geneeskrachtige bloemen en kruiden. Ze zagen in dit boeket van kruiden en bloemen de zorg en bescherming van Maria. Op die dag werd er 'Kroedwujsch' gezegend om Maria bescherming vragen van ons leven.



Gezamenlijke Doopvoorbereidingen

Aan het Doopsel van je kind gaat een doopvoorbereiding vooraf. Dat is een bijeenkomst van anderhalf uur waar de betekenis van het Doopsel verteld wordt en de praktische zaken worden afgesproken. Het is op elke derde donderdag van de maand om 20.00u in de parochiezaal van Gulpen achter de pastorie (Kapelaan Pendersplein 10). De datum van deze bijeenkomsten zijn: **8 sep, 20 okt, 10 Nov & 15 Dec**.

Ziekencommunie

Vanaf afgelopen maand wordt op elke Eerste Vrijdag van de maand tussen 9.30 tot 12 uur de H.communie rondgebracht voor de parochianen die niet naar de kerk kunnen komen.

Doordeweekse H.Mis op elke donderdag

Elke donderdag wordt er een stille H.Mis om 19.00 u in van de Looij zaaltje gevierd. Het is een stille H. Mis waar wij persoonlijk in gebed verbonden zijn met de Heer.



Doopsel

Daniëla Possen 03 April 2022
Laurie Wiertz 07 Augustus 2022

Uitvaarten

Magda Thijssen-Braun 17 juni 2022
Madeleine Rompen-Kikken 22 juni 2022
Huub Vluggen 15 juli 2022
André Rademacher 14 augustus 2022

Nieuws van het Parochie cluster **EMS** (Epen, Mechelen & Slenaken)

Epen: Op 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. Op die dag werd er 'Kroedwuisch' gezegend om Maria bescherming vragen van ons leven.



Epen: De Grote Bronk naar Diependaal/Terziet heeft plaatsgevonden op zondag 28 augustus en vertrok om 9.00 uur achter de kerk aan de Kapelaan Houbenstraat. *Processieroute:* Kerk - Kapelaan Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - Diependaalsweg (rustaltaar Genovevakapel met Woorddienst) - vervolg Morgensweg - Terzieterweg - (rustaltaar Mariakapel Tafeldienst-Communie uitreiking en slotgebed) vervolg Terzieterweg - Wilhelminastraat - voormalige Pastorie waar de afsluiting met het zingen van het Tantum Ergo, en vervolgens de zegen met het Allerheiligste.



Slenaken: Op 10 september was er in Slenaken de jaarlijkse wandeltocht naar Moresnet. Men vertrok om 7 uur vanuit het kerkplein en 11 uur was H.Mis in Moresnet.

Dekenaat Gulpen

Bedevaart Banneux: Op donderdag 25 augustus is de jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux gehouden. Er namen rond 170 mensen uit verschillende parochies met 4 bussen waarvan 1 zorgbus deel aan de bedevaart. De pelgrims begonnen hun bedevaart met de H.Mis. Na de lunch was er de gebedsweg. En met het lof en zegening voor de zieken beëindigde de bedevaart.



Liturgische vorming 2022-2023: Er worden door Academie Rolduc in Gulpen Parochiehuis (Kapelaan Pendersplein 10) op zes zaterdagen telkens van 13.00-15.30 u cursus gegeven.

Als katholieken vieren we op zondag de eucharistie. De kerk noemt deze viering bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. We beluisteren er het Woord van de Heer, nemen het tot ons, we bidden, zingen en danken, we vieren het leven, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus en we wijden onszelf aan Hem toe, om vanuit die zondagsviering te leven en te groeien als christenen. En dat alles omdat de Heer het zelf gevraagd heeft: **'Blijft dit doen om Mij te gedenken!'** Waarbij Hijzelf in ons midden komt.

Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen? Hoe staan we er zelf in? Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen die er zich in willen verdiepen: acolieten, kosters, zangers, lectoren, kerkbestuurders, mensen die de kerk verzorgen en anderen die er met hart en ziel bij betrokken zijn of anderszins geïnteresseerd zijn...

Data & onderwerpen:

8 oktober & 12 november 2022: Uitvaartliturgie (1 & 2) Mis of crematorium?

26 november & 10 december 2022: Liturgie & devotie (1 & 2) Naar de Mis of een kaars opgestoken?

11 & 25 maart 2023: Goede Week en Pasen Als Pasen & Pinksteren op één dag vallen...

Aanmelding: activiteiten@sgv-roermond.nl. Men kan ook aan afzonderlijke bijeenkomsten deelnemen. Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen.



In Memoriam

"op aarde mocht hij als priester beheerder zijn van Uw geheimen.
Neem nu voor hem de sluier weg van Uw mysteries en verzadig hem in de hemel".

(uit het communiegebed voor een overleden priester)



Oud Pastoor Henricus Joseph (Rick) van den Berg
(3 okt 1960 - 29 juni 2022)

‘Hij was een goed vriendelijk pastoor. Ik mis hem. Hij noemde de H.Mis op donderdagen altijd persoonlijk. Als hij met zijn eendje langs reed, zwaaide hij altijd. Hij was altijd vriendelijk en dankbaar’
- Annie Smeets, Mechelen

‘Ik zal pastoor v.d.Berg gedenken als iemand die: een kundig priester was en interessante bijbellessen gaf - heel veel wist van de Oosterse Kerken - goed kon preken, altijd met een boodschap - de doopvieringen en uitvaarten voortreffelijk deed - genoot van mooie muziek en de uitvoeringen van ons zangkoor - graag wat lekkers had, liefst mel veel slagroom - die veel humor had en genoot van de surprises met Sinterklaas. Jammer dat hij zo ziek was en zo jong moest gaan.
- Wiel Coenjaerts, Epen

Rick van den Berg was jaren onze overbuurman. Hij was een zeer meelevende en meevoelende persoonlijkheid. Toen ik, Paul, in revalidatie centrum Adelante zat, deed hij elk weekend de rollator in zijn eend en haalde en bracht mij. Dit zal ik nooit vergeten. Zijn humor was ook bijzonder en hij zei toen wij ons aan elkaar voorstelde: “Buren zijn er voor elkaar”, en dat is altijd zo gebleven
- Paul van Schevikhoven en Wieneke Linnemans, Slenaken