

Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag, opgeluisterd door Gregoriaans Koor
10.00 uur Jaardienst voor ouders Lardinois-Kleijnen.

Vrijdag 9 juni:
19.00 uur Voor Piet Mulleneers.

Zaterdag 10 juni: Volkszang
19.30 uur Jaardienst voor Jerôme Vaessen.
Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.
Voor Marliesje Ploemen-Mordang.

Mededeling

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 9 juni voor de periode van **10 juni t/m 15 juli**. Misintenties uiterlijk maandag 5 juni doorgeven.

Mededelingen van het Kerkbestuur

Opbrengst Vastenactie 2017

Voor 2017 is de Vastenactie gericht op El Salvador. Criminele straatbendes terroriseren het dagelijks leven. Onder het thema "Eilanden van Hoop – opbouwwerk in Apopa en Mejicanos" zijn 2 jeugdcentra opgezet voor onderwijs en training van jongeren. Daarmee kunnen de mensen in de stad San Salvador geholpen worden in hun strijd tegen armoede en geweld. In onze parochie heeft de collecte voor dit project een opbrengst gegeven van € 456,23. Een steuntje in de rug voor de jongeren van San Salvador om een goede en veilige toekomst op te bouwen. Dank voor uw bijdragen.

Opbrengst Paaseierenactie 2017

Ook dit jaar hebben we weer een geslaagde paaseierenverkoop gehad. Er zijn 9.200 eieren (!) verkocht. Wij, pastoor Van den Berg en de andere leden van het kerkbestuur, danken dan ook iedereen die ons hebben gesteund met deze actie! De opbrengst was maar liefst € 1.561,75 en is voor het noodzakelijke onderhoud van onze kerk meer dan welkom. Het bedrag is geheel bestemd voor de reparatie/vervanging van de houten schutting op ons kerkhof. Bijzondere dank aan al onze trouwe vrijwilligers, die de paaseieren bij u thuis hebben gebracht en gelijk de zakjes voor de vastenactie hebben opgehaald.

Opbrengst klabatteren

Alle misdienaars Niek, Timo, Sem, Veerle, Fleur, Romy, Senne, Jelle, Jordy en Daniëlo willen u hartelijk bedanken voor het mooie bedrag van € 558,36. DANK U WEL!



't kirkebledje

Parochie St. Paulus Epen

Rabobank no. NL83RABO0114400652
ING-bank no. NL30INGB0001055131

www.parochie-epen.nl

31e jaargang, nr. 2

Vrijdag 5 mei 2017

Pinksteren

Nu met Pinksteren de Paastijd weer wordt afgesloten en de gewone tijd door het jaar begint, liggen de grote feesten weer achter ons. Van de drie grote feesten van de Kerk: Kerstmis, Pasen en Pinksteren is dat laatste feest voor velen wel het minst bekende. Toch hebben die drie feestdagen veel met elkaar gemeen, want zowel met Kerstmis, Pasen en Pinksteren vieren we telkens een geboorte, een nieuw begin. Met Kerstmis vierden we hoe God zelf als mensenkind onder ons geboren werd, om ons zijn menselijk gelaat te tonen. Geen verre God die onbereikbaar in de hemel troont, maar een God die naast ons staat in lief en leed en er niet voor terug schrok, met ons en voor ons zijn kruis te dragen. Pasen liet ons zien, dat zijn kruisweg geen doodlopende weg was, maar de geboorte tot eeuwig leven, ook voor ons. Talloze mensen die ooit een "bijna-doodervaring" hadden en ons, onafhankelijk van elkaar, vertellen welk een onbeschrijfelijk licht zij in de verte mochten zien, doen ons iets vermoeden welk een onvoorstelbare toekomst nog voor ons verborgen is ... Ook Pinksteren is een geboortefeest: de geboorte van Gods Kerk. Bange apostelen die zich misschien schaamden voor hun geloof, hielden dat geloof na Christus' Hemelvaart eerst nog voor zichzelf, sloten zich op en sloten zich af. Hun angst was gegrond als je bedenkt, dat van de twaalf apostelen er elf vanwege hun geloof op gewelddadige wijze om het leven zijn gebracht, enkel Johannes bleef dit lot bespaard. Met kracht van hierboven veranderden deze bange en kleine apostelen in geestdriftige en enthousiaste mensen, toen zij met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Angst werd afgelegd, deuren gingen wijd open, geloof werd gedeeld en, zo vertelt ons dat oude verhaal, op die dag lieten wel 3.000 mensen zich dopen: de geboorte van Gods Kerk. Het zal geen toeval zijn geweest, dat de komst van Gods Geest gebeurde onder tekenen van vuur en wind. Wind en vuur mogen dan zo heel verschillend zijn, maar beiden zijn het tekenen van in-beweging-zijn en precies dat gebeurde op dat eerste Pinksterfeest. Christen-zijn moge ook voor ons betekenen: dat ook wij ons in beweging laten brengen en ons geloof niet als een privé-aangelegenheid voor onszelf behouden, maar het delen met elkaar, om zo elkaar te bemoedigen, te troosten en te sterken. Juist in onze tijd. Uw pastoor Rick van den Berg

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven bij: Twanny Lardinois, ☎ 4551467
maandag van 15.30-18.30 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen: Pastoor R. van den Berg, ☎ 4573234
stlambertaliege@hotmail.nl

Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans, ☎ 4552172

Ziekencommunie 1^e zondag v.d. maand: Jeu Janssens, ☎ 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 5 mei:
19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
 Voor ouders Hollands-Rompen.
 Voor Mia Vluggen-Vaessen (Schutterij).

Zaterdag 6 mei:
12.00 uur Doopviering van Jaro Lassauw.

Zondag 7 mei:
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie.
10.45 uur Volkszang
 Jaardienst voor Wiel Gulikers.
 Jaardienst voor Pierre Habets.
 Jaardienst voor Fred Brauers.
 Jaardienst voor ouders Prusinowski-Schaller, zonen Henry&Tony.
 Voor Frank Hagelstein.
 Voor ouders Piet en Elza Bleser-Debougoux.
 Voor Mathieu Debougoux.

Vrijdag 12 mei:
19.00 uur Jaardienst voor Leonie Pelsser-Rompen.
 Voor Sjef Pelsser.
 Voor Betsie Rompen.
 Voor Nettie Brauers-Rompen.

Zaterdag 13 mei:
07.30 uur Vertrek processie naar Moresnet vanaf voormalige pastorie
11.00 uur Eucharistieviering te Moresnet opgeluisterd door Gregoriaans Koor
 Voor Paul Crombach.
 Voor Mia Vluggen-Vaessen.

13.00 uur Kruisweg

Vrijdag 19 mei:
19.00 uur Voor de gelovige zielen.

Zondag
10.45 uur 21 mei: Opgeluisterd door Gregoriaans Koor
 Jaardienst voor ouders Jansen-Stroom.
 Jaardienst voor ouders Chris en Nelly Martens-Daamen.
 Voor Wiel Gulikers.

Maandag
19.00 uur 22 mei:
 Kruisprocessie.

Dinsdag
19.00 uur 23 mei:
 Kruisprocessie.

Woensdag
19.00 uur 24 mei:
 H. Mis met volkszang.
 Na afloop kruisprocessie.

Donderdag
10.45 uur 25 mei: Hoogfeest van Hemelvaart
 Eucharistieviering aan Lourdesgrot te Slenaken.

Vrijdag 26 mei: Geen H. Mis.

Zaterdag
19.30 uur 27 mei: Volkszang
 Jaardienst voor Nelia en Sjuf Vluggen-Savelberg.
 Jaardienst voor Anna Ubaghs.
 Jaardienst voor Piet Willems.
 Jaardienst voor ouders Vluggen-Vaessen.
 Jaardienst voor ouders Voncken-Bertram.
 Jaardienst voor Mathieu Vluggen.
 Voor Josephine en Jozef Schröder.
 Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen.
 Voor Marliesje Ploemen-Mordang.
 Voor ouders Rutten-Eijgelshoven.

Vrijdag
19.00 uur 2 juni: 1e vrijdag van de maand
 Jaardienst voor Wies Belleflamme-Vluggen.
 Jaardienst voor ouders Schijns-Ubaghs.
 Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

Zondag
Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie.
10.45 uur Opgeluisterd door Gemengd Koor
 Jaardienst voor echtpaar Janssens-Hoks.
 Voor Wiel Gulikers.
 Voor Paul Crombach.
 Voor Bertien Piters-Dodemont.
 Voor Leopold Vandenhove.

Kruisprocessies

Wij nodigen u van harte uit om samen met de broedermeesters deel te nemen aan de kruisprocessies voor Hemelvaartsdag.

Maandag 22 mei om 19.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis)

Route: Kapl.Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - Dorphoferweg – Witsebornsweg - Heimansstraat - Boeienstraat - Kapl.Houbenstraat - Kerk.

Dinsdag 23 mei om 19.00 uur Kruisprocessie (geen H.Mis)

Route: Kapl.Houbenstraat - Wilhelminastraat - Terzieterweg - tot aan de Kuttingerweg waar we zullen keren en weer terug via de opgang van Hotel De Kroon tot in de kerk.

Woensdag 24 mei is om 19.00 uur een H.Mis en aansluitend de Kruisprocessie

Route: Kapl.Houbenstraat - Roodweg - Molenweg - Terpoorterweg - Wilhelminastraat - en terug via de opgang van Hotel De Kroon tot in de kerk.

Op alle drie de kruisdagen wordt ter afsluiting van de processie in de kerk het Onze Vader gezongen.

De Broedermeesters

Bedevaartprocessie naar Moresnet

Wij vertrekken op zaterdag 13 mei om 7.30 uur bij de pastorie onder muzikale begeleiding van een groep muzikanten van Harmonie Internos.

Bij Hoeve "De Eik" van Jan Pinckaers houden we een pauze van ongeveer een half uurtje, waar men onder het genot van een kop koffie of thee de meegebrachte boterhammen kan eten.

Aankomst in Moresnet ca. 10.45 uur waar om 11.00 uur de H.Mis wordt opgedragen door Pastoor Van den Berg.

Na de H.Mis wordt aansluitend de zegen met het allerheiligste gegeven en onder het zingen van het Marialiedje "O Reinste der Schepselen" de bedevaartkaars naar de Mariakapel gedragen.

Van 12.00 uur tot 13.30 uur pauze. Na de lunch gaan we om 13.30 uur de Kruisweg bidden in het Kruiswegpark.

Na afloop van de Kruisweg gaat ieder op eigen gelegenheid huiswaarts.

Namens het processiecomité, Henny Piters (secretaris)

Hoeskamer Epen

Hoeskamer Epen organiseert elke 1e donderdag van de maand een gezellige bijeenkomst vanaf 11.30 uur tot 16.00 uur. Om 12.00 uur wordt u verwend met een heerlijk driegangenmenu incl. drankjes. Daarna wordt er onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, gekaart, een spelletje gedaan, gesjoeld of gewoon gezellig gepraat. De kosten hiervan bedragen € 8,00 p.p. Opgeven kan tot uiterlijk de maandag eraan voorafgaand, ☎ 4552256. Moederdagtip! Cadeaukaarten zijn verkrijgbaar bij Spar Vluggen.

Ziekenmiddag Gemeente Gulpen-Wittem

Op zaterdag 20 mei is de jaarlijkse ziekenmiddag van de gemeente Gulpen-Wittem in de Gerarduskapel te Wittem. Deze middag is bestemd voor alle zieken en bejaarden uit onze gemeente. Om 14.00 uur is er een eucharistieviering en zal worden opgeleust door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St Gregorius uit Mechelen. Daarna wordt er koffie met vlaai aangeboden. Aansluitend een optreden van De Wiefkes uit Mechelen. De middag eindigt tegen 16.30 uur. U kunt zich opgeven tot 10 mei a.s. bij één van onze vrijwilligers. Zonnebloem afdeling Epen

Mededelingen Zonnebloem

Rabobank Clubkas Campagne

Van 10 mei tot en met 23 mei kan iedereen die lid is van de Rabobank onze Zonnebloem in Epen steunen door op ons te stemmen. Hoe meer mensen op ons stemmen, hoe meer geld wij van de Rabobank krijgen, wat wij dan weer aan onze zieken en ouderen in Epen kunnen besteden. Daarom ... vergeet niet om de Zonnebloem te steunen met uw stem.

Lotenverkoop

Ook dit jaar komen de vrijwilligers van de Zonnebloem in de periode van 15 mei t/m 10 juni bij u langs om loten te verkopen. Hopelijk kunnen wij weer op uw steun rekenen.

Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting

Nederlandse Hartstichting dankt óók regio: Camerig, Cottessen, Slenaken en Epen. Van 2 tot en met 8 mei 2017 is de jaarlijkse Hartweek gehouden. Ruim 50.000 vrijwilligers werkten eraan mee. Door weer en wind zijn zij paraat om de medemens te helpen. De trouwe collectanten van de regio: Epen, Camerig-Cottessen en Slenaken-Heijenrath mogen trots zijn op het mooie bedrag dat dit jaar is opgehaald, te weten: € 1.107,00. Uiteraard is de Nederlandse Hartstichting blij met dit resultaat en dankt de gulle gevers en natuurlijk de vrijwilligers die zich voor dit goede doel hebben ingezet. Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de giften van het publiek kan de Nederlandse Hartstichting broodnodig onderzoek blijven financieren naar het eerder opsporen van hart- en vaatziekten. Geld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten, want elke dag overlijden meer dan 100 mensen in Nederland aan hart- en vaatziekte. Vaak zonder duidelijke signalen vooraf. Albert van den Hove (regiocoördinator)

Mededelingen Zij-Actief

7 juni: Reisje naar Weert en Roermond. Iedereen heeft het programma van het reisje ontvangen. Opgeven vóór 15 mei en maak € 58,00 over op NL81RABO0114402531, t.n.v. Zij-Actief Epen onder vermelding van "reisje". Indien er na 15 mei nog plaatsen over zijn, kunnen ook niet-leden zich aanmelden tot 18 mei en betalen het bedrag van € 63,00.

Tip: Geef Zij-Actief de stem bij de Rabobank.

De kerkvrijwilliger

Het EMS-trio: Jeanny Houtermans-Franssen, Francois Kool en Peter Pecher

Haast iedere parochie kent het beeld: het kerkbezoek heeft een groot 'grijze harengehalte' en holt onrustbarend achteruit. Dat houdt in dat de gezinsbijdragen interen en misintenties plus collectes verminderen. Dit betekent weer dat handhaving van kerktradities onder druk komen te staan en het onderhoud/behoud van het kerkgebouw, bij ongewijzigd beleid, noopt tot het schrijven van rode boekhoudcijfers. Het bisdom onderkent dat en maant kerkbesturen tot het kijken over de parochiegrenzen heen, om samen sterk te staan en die problematiek een halt toe te roepen.

In Epen, Mechelen en Slenaken hebben de kerkverantwoordelijken dat signaal al zelf ter harte genomen, toen ze met pastoor Van den Berg een gezamenlijke geestelijke leider kregen toegewezen. De drie kerkbesturen besloten tot samenwerking onder de naam EMS.

Vanuit elk van de drie kerkbesturen werden twee personen afgevaardigd om zitting te nemen in een dagelijks bestuur, het DB-EMS. Zij vormen samen met pastoor Van den Berg, als voorzitter, de wegbereiders voor een toekomstige samenwerking, die moet leiden tot een fusie van de 3 parochies. Zo vertelden mij, Jeanny Houtermans-Franssen (67) uit Mechelen, Peter Pecher (70) uit Epen en good-old Francois Kool (80), die al ruim vijftig jaar lang in Slenaken in allerlei functies voor de parochie in touw is.

“Van meet af aan hebben we duidelijk gemaakt dat we de eigen identiteit van de diverse parochies in stand zouden houden en ons ook niet zouden bemoeien met de inhoud van de respectievelijke parochiekassen. We concentreerden ons op praktische zaken, die voor alle parochies ook tot kostenbesparing zouden kunnen leiden. Naast de planning van het dienstrooster voor de pastoor, werden gezamenlijke vieringen voor de drie parochies (boeteviering Pasen, Witte Donderdagviering, Paaswake en Tweede Paasdag in Mechelen) van de grond getild en kwamen er voorstellen om gezamenlijk (kostenbesparende) verzekeringen af te sluiten en bouwzaken te clusteren”, verhaalt Jeanny Houtermans enthousiast de reeds afgelegde route.

Epen en Slenaken werken op kleiner schaal ook nog samen met de viering van het Heilig Vormsel. Dat is dan bij toerbeurt één keer in de twee jaar in Epen en Slenaken. Dan is ook steeds een afgezant van het bisdom aanwezig om in die viering voor te gaan. De laatste keer was dat bisschop Wiertz zelf. Peter Pecher daarover: “En ik heb toen uit zijn eigen mond mogen optekenen, dat hij kost wat kost de kerken in de dorpsparochies wil openhouden. Dat gaf me een boost en heeft me gesterkt in de gedachte dat ons clusterwerk niet tevergeefs is. We zijn heel goed op weg en hebben al verschillende werkgroepen (o.a. financiën, kerkhofbeheer, bestuur en organisatie, gebouwen) in het leven geroepen die op hun terrein veel vooruitgang boeken”.

Toch ging het bisdom bij de presentatie van haar “Blauwdruk 2020” uit van vorming van grotere clusters dan EMS. Daar hebben kartrekkers van EMS voorlopig echter geen boodschap aan. Ze willen eerst eens goed de zaken op een rijtje zetten en dan kijken welk werk er nog eventueel verder te doen valt. Francois Kool, die aan de hand van pastoor Crombach alle bisdomregels over het maximaal aanblijven van 8 jaren als kerkbestuurslid aan de spreekwoordelijke laars lapte en als dekmantel daarvoor de titel van ‘adviseur’ binnen het kerkbestuur van Slenaken aannam, over de te nemen vervolgstappen: “We willen nog dit kalenderjaar overgaan tot het installeren van één gezamenlijk kerkbestuur EMS. Daarin zullen van elk huidig kerkbestuur twee mensen deel uit gaan maken en door het bisdom officieel worden beëdigd. Samen met pastoor Van den Berg vormen ze dan het 7-hoofdig bestuur van de 3 parochies. Die laatste stap zullen we zetten aan de hand van een convenant. Hierbij worden we begeleid door de bisdom-afgevaardigde de heer Van der Lee, die het klappen van de zweep op clustergebied meer dan voldoende kent.”

In de 3 parochies zelf blijven daarna nieuw te formeren parochieraden actief, waarvan ook de twee EMS-bestuurders van elke parochie deel gaan uitmaken. Die raden mogen spontaan ontstaan. Een bisdom benoeming is daarvoor niet vereist. Die raad moet als antenne onder de parochianen gaan fungeren en door laten klinken wat de parochiegemeenschappen boeit.

EMS wordt dus voor de parochianen van Epen, Mechelen en Slenaken op termijn een vertrouwd fenomeen. Voor de digitale fans is het goed om te weten dat EMS ook al aan de digitale snelweg timmert onder de naam www.parochiesems.nl. Voor wetenswaardigheden over de samenwerkingsontwikkelingen of parochieweetjes over kerkdiensten en andere zaken, kunnen parochianen, toeristen en andere belangstellenden op die website voortaan terecht.

De opmaat naar een onbezorgde toekomst? Het EMS-trio in koor: “Dat hopen we, maar dat weet je natuurlijk nooit. Zeker is wel dat we, bij ongewijzigd beleid, jaarlijks op de financiële reserves interen en de ondergang tegemoet gaan”.

Leo Jaspers