

Koningsfestival Epen

Het was 2 jaar lang stil tijdens Koningsdag, maar dit jaar pakt Harmonie Inter Nos uit met het Koningsdagfestival in Epen op woensdag 27 april. Een gloednieuw festival met voor ieder wat wils in een dagvullend programma. Het wordt een vorstelijk feestje met concerten, high tea, kinderactiviteiten, een barbecue en DJ It's Jordy op het Patronaatsplein. De aftrap start om 12.30 uur met een Koninklijke high tea op het feestelijk en oranje versierde Patronaatsplein, waarbij het publiek verwend wordt met een echte high tea met zoete lekkernijen, hartige hapjes en een lekker drankje. Koop je vouchers ad € 10,- vooraf bij Super Epen of via secretariaat-inter-nos-epen@live.nl. Tijdens het genot van al dit lekkers kun je luisteren naar twee concerten. Ten eerste zal ons eigen Inter Nos het podium betreden met haar bekende klanken. Daarna volgt gastvereniging Koninklijke Harmonieorkest Kerkrade met een mooi stukje muziek. Beide orkesten zullen een licht en gevarieerd programma ten gehore brengen. En dan is het tijd voor het volgende onderdeel: vrijmarkt op een kleedje. Alle kinderen mogen op hun kleedje de leukste spulletjes verkopen. Het belooft een gezellige vrijmarkt te worden. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Rianda Jongen (secretariaat-inter-nos-epen@live.nl). Jij komt toch zeker ook rondstruinen om iets moois te kopen bij onze jeugd? Natuurlijk is er ook ander vermaak voor de kinderen, schminken en een springkussen staan klaar. De dag vordert en de magen beginnen te knorren, daarom wordt vanaf 16.00 uur de barbecue ontstoken. Er staat veel lekkers klaar om uit te kiezen zodat je er weer even tegen kunt. Bij Koningsdag hoort ook een dansje, daarom start vanaf 16.00 uur DJ It's Jordy. Hij staat garant voor het ultieme feestje, dus het is party time. De voetjes gaan van de vloer, er zullen nog vele gezellige uurtjes volgen op het Patronaatsplein. Noteer nu al in je agenda, Koningsfestival Epen op 27 april. Hét Koningsdag evenement met voor ieder wat wils!

Oudijzeractie Steuncomité Harmonie Inter Nos

De oudijzeractie zal op zaterdag 23 april plaatsvinden. Vanaf 10.00 uur starten wij met ophalen.

Voor aankondiging voor het koningsvogelschieten op 14 en 15 mei 2022

Na 2 jaar mogen we weer en wel op zaterdag 14 mei met het "Open Epens kampioenschap 3 tal schieten" en het jeugdkoning schieten, wie mag zich "jeugdkoning 2022" noemen? Op zondag 15 mei zullen we traditioneel schieten voor de nieuwe schutterskoning en natuurlijk voor de nieuwe burgerkoning. Er komen nog huis aan huis flyers met de juiste tijden en activiteiten.

Mededelingen Ouderenvereniging 'Onder Ons' Epen

Op Witte Donderdag 14 april vieren wij onze Paasviering. Om 14.00 uur beginnen wij met een H. Mis in ons clublokaal Café Peerboom. Kapelaan Marthoma zal ons voorgaan in gebed. Na de H. Mis is er koffie met iets lekkers. Rond de klok van 16.40 uur gaan wij op eigen gelegenheid richting Restaurant "De Krieëkel", waar wij om 17.00 uur zullen aanschuiven voor een heerlijk "Paasdiner".



't kirkebledje

Parochie St. Paulus Epen

Rabobank no. NL83RABO0114400652

www.parochie-epen.nl

36e jaargang, nr. 01

Vrijdag 8 april 2022

De boodschap van Pasen is het nieuwe leven

Als het met een bedrijf niet zo goed gaat, gaat de ondernemer op tijd actie ondernemen opdat het beter gaat. Als het met de kerk niet goed gaat, horen wij niet zo veel. Het is eenvoudig zo! Over een paar jaar is dan alles voorbij! De overheid zal misschien sommige monumentale kerken behouden en andere kerkgebouwen krijgen nieuwe bestemmingen.

Alle uitdagingen in ons leven zijn uitnodigingen voor iets nieuws. Een van de lezingen in de veertigdagentijd zegt God via de profeet Jesaja: 'Ik onderneem iets nieuws. Het begin is er al. Ziet gij het niet?' Wat zou deze nieuwe onderneming van God zijn? Een paar dagen geleden zei een van de ouders van de vormelingen: 'Het geloof gaat om liefde, vriendschap, vergeving en elkaar helpen. De liefde is de centrale rol!' Tijdens de vormsellessen vroeg ik aan de kinderen: Wat het gebed betekent, als ze bidden. Toen hoorde ik goede reacties van de kinderen. Een van hen zei: Het is iets waardoor je je hart kunt luchten. Een ander kind zei: Het is iets als je elke avond even nadenkt over alles wat gebeurt in ons leven. Ik vroeg de kinderen iets over het vuur van het vormsel te schrijven. Ze schreven dat het vuur heilig is. Toen ik de kinderen over de rozenkrans vertelde, was er ook een ouder bij. Ze steunde de les toen ze haar eigen haar rozenkrans liet zien die altijd in haar tas ligt.

De reacties van de kinderen en van de ouders zijn misschien de ondernemingen die God voor ons bedoelt. God werkt via de harten van de mensen. Hij geeft ons mooie gedachten en inspiraties. Hij helpt ons goede beslissingen te nemen. Hij is onze kracht en onze sterkte.

God maakt deze nieuwe onderneming via ons. Hij investeert in ons met een wereld of een dorp van vrede, vreugde en vergeving. Laten wij voor Zijn geest in ons openstaan.

Alvast Zalig Pasen!
Kapelaan Marthoma

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois, ☎ 4551467
maandag van 17.00-19.00 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen: Kapelaan Marthoma, ☎ 4573234 of
☎ 06-38432823;
kapelaanmarthoma@gmail.com

Bij afwezigheid van pastoor: koster Loomans, ☎ 4552172

Ziekencommunie 1^e zondag v.d. maand: Jeu Janssens, ☎ 4552152 (na 18.00 uur)

Donderdag 7 april:
19.00 uur EMS boeteviering in Mechelen.

Vrijdag 8 april:
19.00 uur Jaardienst voor ouders Vluggen-Stommen en dochtertje Ingrid.
Jaardienst voor Bruno Mordang en overleden familieleden.
Voor Hub Vanderheijden (Schutterij).
Voor Marietje Didden (wandclub).

Zondag 10 april: Palmzondag, opgel. en orgelspel door Ronald Franssen
10.45 uur Jaardienst voor ouders Jef en Tonnie Vanderheijden-Blezer.
Jaardienst voor ouders Sjef en Mina Mulleneers-Blezer.
Na afloop gelegenheid tot afhalen palmtakjes.

Donderdag 14 april:
19.00 uur Witte Donderdag EMS viering in parochiekerk Mechelen.

Vrijdag 15 april:
19.00 uur Goede Vrijdag Lijdensdienst met gelegenheid tot kruisverering.

Zaterdag 16 april:
18.00 uur EMS Paaswake in parochiekerk Mechelen.

Zondag 17 april: Hoogfeest van Pasen, opgeluisterd door Gemengd Koor
11.00 uur Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie.
Voor Jo van der Linden en overleden familieleden.
Voor Paula Brauers-Belleflamme.
Voor Mina Mulleneers-Blezer (Gemengd Koor).
Voor Eugène Blezer (Gemengd Koor).
Uit dankbaarheid.

Maandag 18 april: 2e Paasdag
10.00 uur EMS viering in parochiekerk te Mechelen.

Vrijdag 22 april:
19.00 uur Voor Bertine Straat (schutterij).

Zondag 24 april: Opgeluisterd en orgelbegeleiding door Ronald Franssen
10.45 uur 1e Jaardienst voor Mia Straat.
Jaardienst voor Wiel Gulikers.
Voor de zussen Lies Straat en Miny Knops-Straat.

Vrijdag 29 april:
19.00 uur Voor Jo Vandenberg (Schutterij).

Zaterdag 30 april:
12.00 uur Huwelijksviering van Patrick Konigs en Vera Schins.
19.30 uur Jaardienst voor ouders Loomans-Pluijmakers.
Jaardienst voor ouders Janssens-Lardinois.
Voor Jacques Schonmacker.

Vrijdag 6 mei:
19.00 uur Jaardienst voor Ton Vandenhove.
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
Voor Mia Straat (Schutterij).

Mededeling

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 6 mei voor de periode van 7 mei t/m 4 juni. Misintenties uiterlijk maandag 2 mei doorgeven.

Klabatteren

Na twee jaar zullen onze misdienaars in de week voor Pasen weer met hun klabatter langs uw deur komen. Dit klabatteren wordt dan ook bij u warm aanbevolen.
De Koster



Mededeling van het Processiecomité

Het Processiecomité heeft de draad weer opgepakt om de onderstaande processies te organiseren. Het betreffen:
Bedevaart/processie naar Moresnet op zaterdag 14 mei.
Kruisprocessies op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 mei.
Grote Bronk naar Diependaal/Terziet op zondag 28 augustus.
In de volgende Kirkebledjes worden details weergegeven betreffende bovengenoemde processies.

Gemengd Koor Epen

Het Gemengd Koor Epen zal met Pasen weer de H. Mis kunnen zingen en wil graag 2 leden herdenken, die in de afgelopen coronatijd zijn overleden, namelijk Mina Mulleneers en Eugène Blezer. Beiden waren jarenlang trouwe leden van het koor en Eugène zelfs meer dan 60 jaren. Het koor zou bij hun begrafenis heel graag gezongen hebben, maar dat ging toen helaas niet. Gelukkig kan het Gemengd Koor hen op deze wijze dankbaar herinneren.