

Geslaagd

Op 6 november promoveerde Pilou Janssens aan de Universiteit Maastricht tot doctor in de biomedische wetenschap.
Proficiat!

Hoeskamer Epen

Op donderdag 3 december a.s. is de decemberspecial van de Hoeskamer Epen. Deze wordt opgeluisterd met livemuziek door Frank de Vreeze en Hilda Vanderheijden.

De bijdrage is € 6,00, inclusief een 3-gangenmenu en 3 consumpties.

Aanvang: 12.00 uur - ontvangst is vanaf 11.30 uur in de leeszaal van het Patronaat in Epen.

Let wel, vol is vol dus u moet zich op tijd opgeven tot uiterlijk 29 november 2015.

Aanmelden en afmelden kan via HoeskamerEpen@gmail.com of bij Henny Piters ☎ 4552256. Bij geen gehoor kunt u bellen met Frank de Vreeze ☎ 8519124.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Hoeskamer Epen zouden het erg fijn vinden om u te verwelkomen.

Het bestuur van de Hoeskamer Epen heeft besloten om met ingang van januari 2016 de prijs voor de bijdrage te verlagen van € 8,00 naar € 6,00.

Bestuur en vrijwilligers van de Hoeskamer Epen wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2016.



't kirkebledje

Parochie St. Paulus Epen

Rabobank no. NL83RABO0114400652
ING-bank no. NL30INGB0001055131

www.parochie-epen.nl

29e jaargang, nr. 9

Vrijdag 27 november 2015

De Ware Islam

Steevast refrein na iedere terroristische aanslag is de slogan van nogal wat westerse betweters: „dat dit de ware Islam niet is”. Daarbij de vraag onbeantwoord latend, waar die “ware Islam” dan wèl te vinden is, want of je nu kijkt naar Turkije, Pakistan, Nigeria of Libië, om helemaal maar te zwijgen over Iran, Saoedi-Arabië en het Midden-Oosten: overal wordt christenen en andersdenkenden het leven zuur gemaakt. Na Parijs werd het westers taboe om kritische vragen over de Islam te mogen stellen eindelijk doorbroken, uitgerekend door de Jongerenimam Yassin Elforkani, die vond dat moslims het niet langer kunnen maken om vol te houden dat terreur niets met het islamitische geloof te maken heeft: „De keiharde realiteit is dat de aanslagplegers hun daden theologisch legitimeren. We kunnen er niet omheen. We kunnen niet blijven zeggen: dit heeft niets met de islam te maken.” (De Volkskrant, 16-11-'15). En feitelijk heeft hij gelijk. Terwijl de stichter van het Christendom vredelievend is en wars van geweld, heeft de stichter van de Islam het geweld nooit geschuwd. Zo vertelt ons de Hadith hoe Mohammed 27 veldslagen heeft gevoerd en 38 militaire expedities verordend heeft in zijn strijd tegen de andersgelovigen. En daarmee heeft de Islam in feite een gigantisch probleem, of eigenlijk twee: het eerste heet IS, het tweede is haar eigen geloofwaardigheid, waar het gaat om de verhouding tussen geweld en geloof. Openlijke en eerlijke stellingname is daarom gevraagd in het publiek debat, meer dan ooit. Niet de westerse betweters maar de religieuze leiders en verantwoordelijken uit de islamitische wereld zullen eindelijk hardop de vraag moeten beantwoorden, wát “de ware Islam” nu feitelijk inhoudt. En dan niet alleen met mooie woorden maar veelmeer met concrete daden, zeker waar het gaat om respect voor andersgelovigen. Maar ook het Westen gaat niet vrijuit. Het zijn immers niet de moslims maar de christenen, die hier hun eigen kerken afbreken. Je kunt en moet van IS zeggen wat je wilt, maar zoveel is zeker: zij nemen hun geloof tenminste serieus, terwijl grote groepen westerse christenen allang zijn ingedut in laksheid en onverschilligheid. Is de tijd niet rijp om ons juist nu opnieuw te bezinnen op de kern van ons geloof? Op dat Kind dat ons het gelaat van de Ware God liet zien? Zalig Kerstfeest, Uw pastoor Rick van den Berg

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven bij:

Twanny Lardinois, ☎ 4551467
maandag van 15.30-18.30 uur

Huwelijken, doopsels en bijzondere vieringen:

Pastoor R. van den Berg, ☎ 4573234
stlambertaliege@hotmail.nl

Bij afwezigheid van pastoor:

kosters Loomans, ☎ 4552172

Ziekencommunie 1^e zondag v.d. maand: Jeu Janssens, ☎ 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 27 november:

19.00 uur Voor ouders Jo en Netta Sprooten-Belleflamme.

Zondag 29 november: 1e Zondag van de Advent, opgeluisterd door

Gregoriaans Koor

Zeswekendienst voor Bertien Piters-Dodemont.
Jaardienst voor Alice Crombach en Emiel Franssen.
Voor Elza Blezer-Debougoux.
Voor Mathieu Debougoux; voor Winand Bleser.
Voor Sjef Loop.
Voor Pie Belleflamme.

Vrijdag 4 december: 1e Vrijdag van de Maand

19.00 uur Jaardienst voor Frank Hagelstein.
Jaardienst voor Twen Mordang.
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
Voor ouders Sjef en Bertien Pleijers-Schröders.

Zaterdag 5 december: 2e Zondag van de Advent, volkszang

19.30 uur Voor ouders Rutten-Eijgelshoven.
Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.

Zondag 6 december:

Vanaf 09.00 uur Ziekencommunie.

Vrijdag

19.00 uur

11 december:

Voor Irene Mulleneers-Hamers en overleden familieleden.

Zondag

10.45

13 december: 3e Zondag van de Advent, opgeluisterd door Gregoriaans Koor

Jaardienst voor ouders Grooten-Wiertz.
Jaardienst voor Piet Mulleneers.
Voor Berti Kohl-Hausoul.
Voor Bepke Vaendel-Kruijten.
Voor Franz Lemmens en ouders en Maria Lemmens-Johnen en ouders.

Vrijdag

19.00 uur

18 december:

Jaardienst voor Piet Kohl.
Jaardienst voor ouders Smets-Locht.
Jaardienst voor Sjef Locht.
Voor Bertien Mordang.

Zaterdag

19.30 uur

19 december: 4e Zondag van de Advent, volkszang

Jaardienst voor Sjeng Straat en overleden familieleden.
Voor ouders Zilverstand-van Houtem.
Voor Jos Dingen.
Voor Jeng Heusschen en ouders Heusschen-Huijnen.
Voor overledenen familie Gulikers en Janssen.
Voor Juf Vluggen.

Mededeling

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 18 december voor de periode van **19 december t/m 9 januari**. Misintenties uiterlijk maandag 14 december doorgeven.