

Opbrengst collecte Hartstichting, Long- en Reumafonds

De gezamenlijke collecte voor Hartstichting, Long- en Reumafonds in Epen, Heijenrath en Slenaken heeft € 1.456,94 opgebracht.

Aan alle gevers hartelijk dank.

Mededelingen Halloheuvelland.nl

Sinterklaas heeft zich ook ingeschreven op halloheuvelland. Volg zijn wekelijkse avonturen op HalloHeuvelland.nl.

Ondernemers kunnen hun afhaalservice natuurlijk ook bekend maken via HalloHeuvelland. Maak een profiel aan en een pagina in de gids. We zoeken nog naar een manier om hier meer overzicht in de bieden, maar de zoekfunctie werkt natuurlijk altijd als je bijvoorbeeld zoekterm afhaal of takeaway gebruikt.

Neem eens een kijkje op Halloheuvelland.nl en doe mee!



't kirkebledje

Parochie St. Paulus Epen

Rabobank no. NL83RABO0114400652

www.parochie-epen.nl

34e jaargang, nr. 7

Vrijdag 27 november 2020

Keuzes maken

De angst om verplichtingen aan te gaan verspreidt zich als een pandemie over de Westerse wereld. Je leest het in allerlei advertenties: vrijblijvende informatie, vrijblijvende offertes. Studenten wachten steeds langer tot ze een belangrijke beslissing nemen. Stellen gaan soms aarzelend het huwelijk aan en laten soepele ontbindingsvoorwaarden vastleggen. Mensen nemen een baan met een gereserveerde houding, die tot gevolg heeft, dat ze voortdurend om zich heen kijken naar iets beters. Wij kunnen ons blijkbaar moeilijk vastleggen.

Mensen die bij een bedrijf werken zijn vaak zelden loyaal en toegewijd. Echtparen stellen het krijgen van kinderen uit, om hun persoonlijke vrijheid en keuzevrijheid te kunnen behouden. Kinderen hebben te maken met vaders en moeders, die hun eigen persoonlijke vrijheid najagen. Maar een leven, dat werkelijk waarde heeft, kan niet zonder keuzes.

Eucharistie vieren is nooit vrijblijvend. Wie eet van het gebroken Brood, van de Zelfgave van de Heer en luistert naar Zijn woord, die kan niet anders dan ook zelf Zijn weg te gaan: een weg van dienstbaarheid en zelfgave voor anderen. Wie Eucharistie viert wil ook antwoord geven op de nood van mensen om zich heen. Want hun nood gaat ook ons iets aan.

Zo ook nodigt het komend Kerstfeest ons tot keuzes uit. Want ook christen zijn is nooit vrijblijvend. Durf te kiezen, waarvoor het Kind gekozen heeft. Schaam je nooit voor je geloof, maar blijf kiezen voor Zijn vrede en vreugde, te beginnen in eigen hart, en deel dat met elkaar. In die zin wens ik iedereen een zinvolle en inspirerende Advent.

Uw pastoor Rick van den Berg

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven en aanmelden: Twanny Lardinois, ☎ 4551467
bijwonen missen (max. 30 pers.): maandag van 17.00-19.00 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen: Pastoor R. van den Berg, ☎ 4573234
stlambertaliege@hotmail.nl
Bij afwezigheid van pastoor: kosters Loomans, ☎ 4552172

Ziekencommunie 1^e zondag v.d. maand: Jeu Janssens, ☎ 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 27 november:
19.00 uur Voor Jo van der Linden.

Zondag 29 november: 1e Zondag v.d. Advent, orgelspel door R. Franssen
10.45 uur Voor ouders Sjef en Bertien Pleijers-Schröder.
Voor Wiel Mulleneers.

Vrijdag 4 december: 1e Vrijdag van de maand
19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

Zaterdag 5 december: 2e Zondag van de Advent
19.30 uur Jaardienst voor Marlies Ploemen-Mordang.
Jaardienst voor Miny Straat-Knops.
Voor ouders Jo en Jeanette Grooten-Hollands.

Vrijdag 11 december:
19.00 uur Voor het welzijn van de parochie.

Zondag 13 december: 3e Zondag v.d. Advent, orgelspel door R. Franssen
10.45 uur Jaardienst voor ouders Grooten-Wiertz.

Donderdag 17 december:
19.00 uur EMS boeteviering in Mechelen.

Vrijdag 18 december:
19.00 uur Jaardienst voor echtelieden Smets-Locht.

Overleden: Joop van Schijndel, Julianastraat, Epen.
Annie Notermans-Voncken, Julianastraat, Epen.
Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer.

Mededeling

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 18 december voor de periode van 19 december t/m 16 januari. Misintenties uiterlijk maandag 14 december doorgeven.

Mededeling van de Parochieraad

Onze kerk in het Rood

Net als vorig jaar doen wij weer mee met de internationale actie, "#RedWednesday". Op woensdagavond 25 november 2020 is de kerk rood verlicht. Kerk in Nood wil hiermee aandacht vragen voor godsdienstvrijheid van de christenen in de hele wereld. Er is sprake van ernstige discriminatie en vervolging van gelovigen in tal van landen in de wereld.

Wij als Parochie in Epen ondersteunen hiermee de actie van Kerk in Nood. Het is belangrijk om aandacht en bewustwording te vragen voor: de vervolging van gelovigen, onderling respect tussen de geloofsgroepen, en het opkomen voor geloof en vrijheid.

Coronamaatregelen

Het gebruik van mondkapjes in de kerk wordt voorlopig dringend aanbevolen, maar is nog niet verplicht. Geadviseerd wordt om de mondkapjes in de kerk alleen af te doen voor het ter Communie gaan. Als de Rijksvoorschriften daarop aangepast worden, zullen de mondkapjes mogelijk wél verplicht gaan worden. Wij houden u op de hoogte.