

Epen | Eys | Gulpen | Mechelen | Nijswiller | Slenaken | Wahlwiller | Wijlre

Tranen van hoop...

Begin deze eeuw liet de Israëlische regering een 10 meter hoge, betonnen muur bouwen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Niet ver van Bethlehem staat deze muur pal voor de toegang tot een klooster van zusters Benedictinessen. Uit protest hingen de zusters affiches op, die mettertijd vervangen werd door een heuse muurschildering van de hand van hun iconenmeester.

Het is een klassieke afbeelding van Maria, maar onder haar verschijnt een open poort, die zicht lijkt te geven op de olijfbomen achter de muur. Maria vervult immers een bijzondere rol in het Jodendom, Christendom en Islam.

Deze schildering zal door velen politiek opgevat worden, maar veel meer is het intussen een plaats geworden van gebed. Evenals de zusters, komen velen er bidden tot Maria, die muren doet vallen, allereerst de muren in ons eigen hart.

In deze Meimaand, toegewijd aan Maria, worden ook wij bijzonder uitgenodigd om tot Maria te komen. Met onze zorgen, met onze tranen. Op deze muurschildering zien we dat Maria een traan wegneemt. Zij wil ook ons nabij zijn. Aangezien tranen overal hetzelfde voelen, mogen we in deze meimaand bijzonder stil staan bij alle slachtoffers van oorlog en geweld.

Bidden dat Maria ook deze muren van haat en onverdraagzaamheid mag slopen. Dat poorten geopend mogen worden tot vrede.



P. Bronneberg, pastoor-deken



Kapelaan Siju tot priester gewijd

Op zondag 24 mei jl. is kapelaan Siju tot priester gewijd in de Sint Xaveriuskathedraal te Kottar, India. In de dagen erna vierde hij zijn eerste H.Mis in de parochie waar hij geboren en gedoopt werd. In de komende weken zal hij voorgaan in de parochies waar hij werkzaam is: op zaterdag 21 mei in de Sint Dionysiuskerk te Nijswiller om 19.00 uur; zondag 22 mei in de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller om 11.00 uur. Aansluitend aan deze vieringen is er de gelegenheid om hem te feliciteren. Op zondag 29 mei viert hij zijn eerste H.Mis in de H. Agathakerk te Eys. Verschillende verenigingen verlenen hun medewerking om van deze dag een onvergetelijke dag te maken, hem welkom te heten als priester in onze parochies. Aansluitend is er een receptie waar de gelegenheid geboden wordt om hem te feliciteren. Eenieder is van harte welkom om onze neomist te verwelkomen.



Priesterwijding oud-stagiair Miguel



In de afgelopen en komende weken werden en worden er in totaal 5 diakens tot priester gewijd voor ons bisdom. Vier van hen worden gewijd in India of Sri Lanka. Op zaterdag 11 juni a.s. zal Miguel Alberto gewijd worden in de kathedraal van Roermond. Miguel heeft enkele jaren geleden stage gelopen in de parochies van Gulpen en Wijlre. Sinds zijn diakenwijding is hij werkzaam in de parochies van Roermond-Oost.

Heiligverklaring pater Titus Brandsma

Op zondag 15 mei wordt voor het eerst in 15 jaar weer een Nederlander heiligverklaard. De pater karmeliet Titus Brandsma wordt dan samen met nog negen anderen door paus Franciscus officieel bijgeschreven in de lijst van heiligen. Brandsma kwam uit Friesland, maar verbleef gedurende zijn leven ook enige tijd in het karmelietenklooster in Merkelbeek.

Hij was hoogleraar filosofie aan de toen pas opgerichte Radbouduniversiteit in Nijmegen. Tegelijkertijd verdiende Brandsma ook zijn sporen als journalist.

Vanuit die hoedanigheid werd hij in 1935 door aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht gevraagd om adviseur voor de katholieke media te worden.

In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de hoofdredacteurs van de katholieke kranten om hen ervan te overtuigen geen advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd door de nazi's als een openlijke daad van verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als een





gevaarlijk persoon. Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse gevangenissen en kampen werd hij 27 juli 1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord.

In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na zijn dood – volgt zijn heiligverklaring.

Wat vieren we met “Hemelvaart”?



Veertig dagen na Pasen vieren we als gelovige gemeenschap het Hoogfeest van Hemelvaart. Veertig is het getal van ‘voorbereiding’ (denk aan veertigdagentijd). Dit getal staat voor een leven, een generatie.

In het boek van de Handelingen der Apostelen gaat de schrijver, Lucas, uitgebreid in op de manier waarop Jezus uit het zicht van de leerlingen verdween. Veertig dagen lang had Hij hen herhaaldelijk bewezen dat Hij na Zijn lijden weer in leven was. Hij beloofde de heilige Geest om hen te sterken.

“Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun zicht”.

Wat betekent dit voor ons vandaag?

Allereerst dat Jezus hoog verheven wordt na de vernedering aan het kruis. Hemelvaart wil k ons ook laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Hij is God die de mens is komen bevrijden. Hij is liefde, bereid om tot het uiterste te gaan om het hart van de mens te raken.

Met Hemelvaart wordt het dus duidelijk voor de leerlingen dat ze Jezus op een andere manier kunnen toelaten. Al is zijn aards bestaan afgelopen en kost het even tijd om dit te beseffen en te aanvaarden. Toch mogen we Hem een plaats geven in ons leven.

Blijf daarom niet naar de hemel staan kijken, blijf niet piekeren over wat voorbij is, maar kijk vooruit. Hij heeft aan de leerlingen, dus ook aan ons, de opdracht gegeven anderen tot Zijn leerlingen te maken. Leer hun te onderhouden wat Hij geleerd heeft.

De ontreddering van de leerlingen is herkenbaar in ons leven. Het is vaak moeilijk om afscheid te nemen van iets wat ons vertrouwd of vanzelfsprekend is. Vaak staan we te wachten op iets of iemand die nieuw leven kan inblazen. Laat dan het wachten een actief verwachten zijn, geef ruimte aan Gods Geest!

Hemelvaart wil daarom ook ieder van ons wijzen op het feit dat Jezus' zending hier op aarde ten einde is gekomen. Hemelvaart is het beginpunt van de zending van de leerlingen. Hemelvaart wijst ons op de eindvoltooiing, nu Jezus is opgenomen bij de Vader waar Hij voor ons ten beste spreekt. Ooit hopen wij opgenomen te worden in die heerlijkheid, in dat Rijk Gods.

Meimaand = Mariamaand



Traditiegetrouw is de meimaand toegewijd aan Maria, onze hemelse Moeder. Boven op de Gulperberg staat het prachtig beeld, als een herinnering aan de toewijding van het dekenaat aan Maria. Met open armen verwelkomt Maria ontelbaar velen die er komen in nood of in dankbaarheid.

Op deze plek willen we op maandag 2 mei a.s. de H. Mis vieren, om haar voorspraak te vragen bij al hetgeen wij meedragen in de stilte van ons hart.

Van harte willen we ook u uitnodigen om met ons de Eucharistie te vieren om 19.00 uur. Bij slecht weer zal de viering in de kerk van Gulpen zijn.



Kruisdagen

Het gebruik om de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag kruisdagen te noemen en evenzeer te zien als biddagen voor het gewas, stamt uit de vijfde eeuw. Ze werden ingesteld door bisschop Mamertus (nu een van de ijsheiligen) in het Franse Vienne. Later werd dit gebruik in Rome overgenomen, om zich tegen het einde van de Middeleeuwen over heel Europa te hebben verspreid. Deze dagen werden kleine kruisdagen genoemd.

Gebruik was dat op deze dagen processies door de velden werden gehouden. In het Frans werd zo'n processie Marche des Rogations ('Mars der



Smeekbeden') genoemd. Aan deze stoeten ging een kruis vooraf. Tijdens de processie werd de Litanie van alle Heiligen gezongen. Gebruikelijk was om op de kruisdagen te vasten. Op deze wijze bereidden de gelovigen zich voor op het feest van Christus' hemelvaart. Tijdens H. Missen op de kleine Kruisdagen was paars de liturgische kleur.

In de parochies van Gulpen en Epen zullen deze kruisprocessies plaatsvinden op 23, 24 en 25 mei!



Feest van de eerste communie

Tijdens de maand mei zullen op vele plaatsen de vieringen plaatsvinden van de eerste Heilige Communie. Ook in Gulpen en Eys is dit het geval. Langs deze weg willen we alle communicanten feliciteren en een onvergetelijke dag toewensen. Opdat deze feestdag bij mag dragen aan het geluk in hun leven.



Toediening H. Vormsel in Epen

Op vrijdag 20 mei a.s. om 19.00 uur zal vicaris-generaal Quaedvlieg naar Epen komen om het H. Vormsel te komen toedienen.

Wie zijn ook alweer de ijsheiligen?

Van 11 tot 14 mei houden moestuiniers angstvallig de (heiligen)kalender in de gaten. Na 15 mei zou er immers geen nachtvorst meer optreden.

Ze zijn de schrik van elke ongeduldige tuinier: de 'ijsheiligen'. Ze markeren de periode van 11 tot 14 mei, in de volksmond (en grotendeels ook volgens de weerkunde) de laatste dagen waarop nachtvorst mogelijk is en jonge plantjes dus best nog niet buiten overnachten.

In sommige landen zijn de ijsheiligen met drie, soms zelfs met vijf, bij ons zijn ze doorgaans met vier. Maak kennis met:

Mamertus (11 mei)

Mamertus was in de 5^{de} eeuw bisschop van Vienne (Frankrijk). Hij staat te boek als een eigengereide, maar gewaardeerde bisschop. Hij voerde de *kruisdagen* in: drie boetedagen in aanloop naar Hemelvaart.

Met gebeden en processies hoopte men gespaard te blijven van noodweer, hongersnood, ziektes en ander onheil.

Drie dagen na elkaar ging een processie uit om zoveel mogelijk akkers te kunnen zegenen.

Mamertus overleed op 11 mei 477. Hij wordt ook aanroepen voor ziektes aan de ingewanden. Daarom wordt hij vaak voorgesteld als bisschop met een streng opgerolde darmen in de handen.



Pancratius (12 mei)

Pancratius werd geboren in het westen van het huidige Turkije rond het jaar 290. Hij werd al snel wees; zijn oom adopteerde hem. Samen reisden ze naar Rome toen Pancratius 13 jaar was. Ze kwamen er onder de indruk van het christelijk geloof en lieten zich dopen.



In Rome kende de christenvervolging echter een hoogtepunt. Keizer Diocletianus gaf christenen de schuld van de economische crisis, omdat zij weigerden te offeren aan de Romeinse goden. Toen Pancratius en zijn oom werden opgepakt, weigerden ze hun geloof af te zweren.

Pancratius werd op zijn 14^{de} onthoofd en begraven in catacomben naast de Via Aurelia.

Boven zijn graf verrees rond 500 de basiliek San Pancrazio fuori le mura ('buiten de muren').

Servatius van Maastricht (13 mei)

Servatius (Servaas) van Maastricht was in de 4de eeuw de eerste bisschop van Tongeren, en daarmee van de Nederlanden. Hij maakte een pelgrimsreis naar Rome en stierf rond 384 in Maastricht, zijn nieuwe bisschoppelijke zetel.

Over zijn leven of activiteiten is zeer weinig bekend. In de zogenaamde *Vitae* uit de 8^{ste} en 9^{de} eeuw werd zijn levensverhaal daarom aangedikt, zoals het feit dat hij een verre nakomeling was van Johannes de Doper. Zijn leven was het onderwerp van het Middelnederlandse gedicht *Van Sinte-Servaes* (12^{de} eeuw).

Onder de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht bevindt zich zijn grafcrypte.



Bonifatius van Tarsus (14 mei)



Bonifatius van Tarsus was een welgestelde Romeinse burger die in 307 de marteldood stierf tijdens de christenvervolging (net als bij Pancratius).

Bonifatius leidde lange tijd een leven dat draaide om wereldse geneugten, maar kwam tot inkeer door zijn maîtresse, Aglaida. Zij stuurde hem met enkele knechten naar Tarsus (nu in Turkije) met de opdracht relieken van martelaren terug te brengen. De knechten keerden uiteindelijk terug met het stoffelijk overschot van Bonifatius zelf: hij was de marteldood gestorven nadat hij, onder de indruk van andere martelaren, zich openlijk tot het christendom had bekeerd.

Na Bonifatius' dood ging Aglaida in het klooster en liet ze te zijner ere een kapel bouwen op de Aventijnse heuvel aan de Via Latina. *Daar staat nog altijd de kerk van San Bonifacio en San Alessio.* Bonifatius van Tarsus verdween na het Tweede Vaticaans Concilie van de officiële heiligenkalender en is dus officieel geen 'ijsheilige' meer.

En Sophia dan?

In sommige streken wordt ook een vijfde ijsheilige vermeld: Sophia van Rome. Zij zou, net als Pancratius, in 304 zijn gedood omdat ze haar christelijk geloof niet wou afzweren. In Duitsland spreekt men op 15 mei van 'Sophiëndag', de dag van 'kalte Sophie'.

Processie naar Moresnet

Op de tweede zaterdag van mei is traditioneel de processie naar Moresnet. Om 07.30 uur vertrekt men vanaf de pastorie van Epen. Na aankomst in Moresnet zal er de mogelijkheid zijn om 11.00 om samen de H. Mis te vieren. Na de lunch is er nog de mogelijkheid om de Kruisweg te bidden om 13.30 uur.



Dekenale Misdienaars dag Epen

Op 21 mei wordt er in Epen de dekenale misdienaars dag georganiseerd. Om 10.30 uur komen de misdienaars van verschillende parochies samen en om 11 uur begint de Heilige Mis, waarin alle misdienaars de mis zullen dienen. Iedereen is uitgenodigd om samen deze H. Mis te vieren. Op die middag is voor de misdienaars een speurtocht gepland.

Globaal ziet het programma er als volgt uit:

10.30 uur	aankomst
11.00 uur	Heilige mis
12.00 uur	lunch & pauze
13.00 uur	speurtocht
15.30 uur	uitreiken aandenken en afsluiting
16.00 uur	vertrek