



[www.drukkerijcomat.nl](http://www.drukkerijcomat.nl)  
[www.mathpijsuitvaartzorg.nl](http://www.mathpijsuitvaartzorg.nl)

Onze lieve moeder, zorgzaam en sterk  
Altijd stond ze klaar, de spil in ons gezin  
- Wat blijft is de herinnering

## FRANCINE STRAAT-WEBER

\* Epen, 27 maart 1936  
† Gulpen, 3 oktober 2017

echtgenote van

JEAN STRAAT †

moeder en schoonmoeder van  
Ruud, Marc, Brigitte, Luc, Rosie, Esther en Bart

oma van  
Emile, Ruben, Babette, Femke en Nienke

De zeswekdienst voor mama wordt samen met de eerste jaardienst voor papa gehouden op zondag 19 november om 10.45 uur in de Parochiekerk Sint Paulus' Bekering aan de Kapelaan Houbenstraat in Epen.

Francine werd geboren in Terziet en groeide op in Cottessen, samen met haar broer François en haar zussen Mia en José. Ze was heel leergierig en leerde al vroeg boekhouden. Ook de Franse taal maakte zij zich eigen. Ze leerde Jean kennen, ze trouwden en uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren. Ook stichtten ze een schildersbedrijf met winkel. Heel duidelijk was Francine hierin het draaipunt, waarbij Jean het schilderwerk op zich nam en Francine de winkel, het gezin en de administratie. Ze was vasthoudend, een sterke hardwerkende vrouw. Haar grote ambitie was 'al het goede voor de kinderen'. Als spil van het gezin stelde ze alles in het teken van de kinderen. Ze stimuleerde hen hun dromen na te streven. Ze was vooruitstrevend. Nadat het werkzame leven gestopt was, werden andere activiteiten belangrijker: in de tuin werken, samen met haar vriendinnen wandelen, cappuccino drinken en uitstapjes met de 'vrouwenbond'. Ze genoot volop van haar vijf kleinkinderen waar ze heel trots op was.

Toen Jean ziek werd nam ze de taak van mantelzorger onvoorwaardelijk op zich. Met veel liefde en geduld zorgde ze 5 jaar voor hem. Na zijn overlijden was er dat grote gat van gemis en veel verdriet. Meer dan 50 jaren waren ze samen.

Toch kwam haar levenslust langzaam terug en was ze blij met haar nieuwe appartement, waar ze zich vlug thuis voelde. Ze kon weer een beetje genieten.

Veel te snel werd ze ziek en veel te vroeg was ze kansloos. Ze berustte in haar lot en wist dat ze naar Jean zou gaan.

Dank je wel mama, voor alle goeds! Wat zullen we je missen. Goede reis, rust zacht, we houden van je!