



Johannesklókje

Jaargang 18 - Nummer 1

Vastentijd: van moeilijk loslaten tot dankbaarheid...

Afgelopen week is onze kapelaan Vins Siju verhuisd van Slenaken naar Eys. Enkele dagen later zucht hij er nog steeds diep bij, wanneer hij hier over vertelt. Eenieder die wel eens (vaker) een verhuizing heeft meegemaakt kan er zich iets bij voorstellen. Dagenlang bezig zijn met inpakken en wanneer het zover is staat er vele uren een verhuishwagen in de straat. Dozen worden vakkundig opgestapeld en (zware) meubels netjes ingepakt. Bij aankomst aan het nieuwe adres alles weer in omgekeerde volgorde op de plaats zetten. Dan begint het zoeken en afvragen: in welke doos heb ik dit of dat gelaten?

Verhuizen is geen gemakkelijke opgave. Het is immers altijd een beetje van je leven inpakken en niet goed weten of alles nog hetzelfde zal zijn als je het weer uitpakt. Het zijn immers niet alleen herinneringen die meereizen, dan merk je dat zelfs je handen en voeten een geheugen hebben. Plotseling voelen de voeten in het donker niet meer het bekende treetje bij de keukendeur, of vinden de handen niet meer de klink zonder te kijken!

Dan ervaren we hoe snel we ons aan een plaats of aan dingen binden. Misschien is het mensen eigen om van een vaste stek te houden, vasthoudend aan vertrouwde aandacht, gewoontes of spullen. Zonder erbij stil te staan is dit juist een valkuil in het leven. We steken onevenredig veel tijd en energie in zaken die minder belangrijk zijn.

De komende veertigdagentijd is wederom een tijd om bijzonder ons geestelijk leven te 'verhuizen'. Stil te staan bij hetgeen waar het wel om draait: onszelf, onze naaste en God. Durven los te komen van alles wat ons onterecht bindt en meer te waarderen wie en wat in ons leven echt van belang is. Daar hebben we geen grote verhuishwagen voor nodig: het zijn immers de mensen om ons heen die een écht 'thuis' vormen!

P. Bronneberg, pastoor-deken



Carnaval en een niet vanzelfsprekende vrijheid

Robbert Dautzenberg: De vastentijd is aangebroken. Op g'n Sjtroat heeft er voor zijn gevoel inmiddels ruime ervaring mee opgedaan. De twee jaar van lockdowns voelde voor de Mechelse carnavaliste als een lange vastentijd. De afgelopen weken hebben we weer mogen genieten van de vrijheid en het vieren van carnaval. Al was het voor menigeen toch even wennen om elkaar weer op te zoeken en vast te pakken in de polonaises en de sjoenkelwals. Op g'n Sjtroat zag echter ook de saamhorigheid tijdens de carnavalsdagen, een gezamenlijke brunch, meedoen aan de activiteiten en met elkaar bijpraten. Carnaval we denken er met weemoed aan terug. Het feest waarbij we vieren dat we bij elkaar horen. Nu zitten we opnieuw in een tijd van vasten en een periode van bezinning. Dat in een roerige tijd, waarbij we ons zorgen maken over dat deze vrijheden niet vanzelfsprekend zijn. Laten we in deze vastenperiode daarom ons hart spreken en de mensen in nood helpen en echt laten zien dat we bij elkaar horen.



Deken Bronneberg leidt cluster Gulpen



Ronde van de veertigdagentijd



Carnavalsmis

Het eerste aanspreekpunt
Kapelaan Marthoma
Tel. 4573234
Mob. 06-38432823
kapelaanmarthoma@gmail.com

zie ook
EMS parochie site
www.parochieems.nl

Ouderavond Communie 2022 & voorbereiding van de Eerste Heilige Communie



Op Pinksterzondag **05 juni 2022** doen kinderen hun Eerste Heilige Communie. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen vanaf december. Vanwege de corona heeft de ouderavond van de communicantjes via teams plaatsvonden. De communielessen zijn begonnen vanaf vrijdag 14 januari 2022 om 12.45 op school.



Bezichtiging Kerststal

Op 1e en 2e Kerstdag was de kerk vanaf 13 uur tot 16 uur open voor het bezichtigen van de kerststal. De kinderen mochten hun kerstwensen op een ster schrijven en aan de kerstboom hangen.



Maria-Lichtmis

Op 2 februari werd er in de kerk het feest van Maria-Lichtmis gevierd. Het is de herdenking van de opdracht of presentatie van de Heer in de tempel. Maria-Lichtmis wordt gevierd op 2 februari, dat is veertig dagen na Kerstmis. Op **M a r i a - L i c h t m i s** worden kaarsen gewijd en



een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam 'Lichtmis'. De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het "Licht dat voor alle volkeren straalt".

Kennismaking met Harmonie en Drumband St.-Cecilia



Onlangs bezocht Kapelaan Marthoma harmonie St.Cecilia. Door de lange periode van inactiviteit vanwege coronamaatregelen kon een kennismaking van de kapelaan met het muziekkorps en de drumband niet eerder plaatsvinden. Nu de repetities weer zijn gestart, kon ook Kapelaan Marthoma zijn opwachting maken bij zowel de harmonie als de drumband. Harmonie St.-Cecilia heeft er een muzikliefhebber bijgekregen maar of ook het ook een toekomstig muzikant zal worden ... ?

Carnavalsmis



Kent u het verschil tussen een penalty en een biertje? Kapelaan

Marthoma wist het, tot groot plezier van de aanwezigen, aan het einde van de carnavalsmis op zaterdag 19 februari jl. duidelijk te maken. Deze H. Mis met en voor leden en overleden leden van CV de Breuzelère en JCV de Breuzelèrkes is de opmaat voor de Mechelse hoogheden leverden hun bijdrage aan deze dienst, die verder opgeluisterd werd met orgelspel door organiste Ingrid Oomen – de Bruin. Na de zegen werd met een gezamenlijk gezongen "Wij zijn samen onderweg" en het maken van een groepsfoto de dienst afgesloten. Het biertje zal er nu zeker ingaan.



Onze mooie kerk wordt gepoetst door onze vrijwilligers



Onze vrijwilligers poetsen de kerk regelmatig. Vooral voor de hoogfeesten wordt de goed gepoetst. Toen ze koffie gingen drinken hebben we gehoord dat onze Truus een paar dagen gelden jarig was. Gefeliciteerd Truus!

Een tekeningetje van een van de communicantjes over Pasen



ACTIVITEITEN MAART EN APRIL

Ouderavond Vormsel 2022

Op vrijdag **10 juni 2022** is het Vormsel gepland. De ouderavond zal op dinsdag 7 maart om 19.00 u in de school plaatsvinden. De voorbereiding op het Vormsel begint vanaf donderdag 10 maart 2022 op school.

Doopvoorbereiding

Aan het Doopsel van je kind gaat een doopvoorbereiding vooraf. Dat is een bijeenkomst van anderhalf uur waar de betekenis van het Doopsel verteld wordt en de praktische zaken worden afgesproken. Het is op elke derde donderdag van de maand om 20.00u in de parochiezaal van Gulpen achter de pastorie (Kapelaan Pendersplein 10)

Ziekencommunie

Vanaf afgelopen maand wordt op elke Eerste Vrijdag van de maand tussen 9.30 tot 12 uur de H. Communie rondgebracht voor de parochianen die niet naar de kerk kunnen komen. Hiervoor kan men zich bij de kapelaan aanmelden (06-38432823).



Doordeweekse H.Mis op elke donderdag om 19.00 u in de van der Looij zaaltje

Elke donderdag is er een stille H.Mis om 19.00 u in van de Looij zaaltje gevierd. Het is een stille H. Mis waar wij persoonlijk in gebed verbonden zijn met de Heer. Hij wordt aan de Heer opdragen voor alle intenties van onze parochiegemeenschap.



Ronde van de Veertigdagentijd

In de komende Veertigdagentijd wordt u uitgenodigd om mee een fictieve wielerronde te ondernemen. Aan de hand van enkele aspecten uit de wielerronde, willen we een nieuw licht werpen op onze veertigdaagse vasten. We beginnen op Aswoensdag. De leiding van de koers ligt in handen van onze pastoor-deken Bronneberg. U kunt meedoen op de website, bereikbaar via www.parochiegulpen.nl



Vastenactie 2022 'Je land is je leven'

Ieder jaar steunen we samen met de bisdom Roermond projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Dit jaar ondersteunt de Vastenactie projecten in Guatemala, Libanon en in Brazilië.



Actie "huispaaskaarsen"

Er zal de gelegenheid geboden worden om een "huispaaskaarsen" te bestellen. Kleine Paaskaarsen, die tijdens de Paasnacht gewijd worden, zodat ook in onze huizen het licht van ons geloof mag branden. Tijdens de Veertigdagentijd zijn deze te bestellen via de Parochiecentra in Slenaken bij de kapelaan.



Het parochiekantoor gaat open

Wegens de versoepeling van de coronamaatregelen is het parochiekantoor vanaf 7 maart 2022 weer elke maandag geopend van 11.00 uur tot 12.00 uur voor het opgeven van misintenties en het stellen van vragen. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden. Verder is het parochiekantoor telefonisch bereikbaar op elke woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur onder nummer 043 – 4551209

Inloopuur

Elke maandag tussen 11 en 12 u in de van der Looij zaaltje is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Kapelaan zal voor de koffie zorgen.

Bijzondere Vieringen
Do 14 april 19u Witte donderdag
(communicanten)
Vr 15 april 15u Kruisweg
Za 16 April 18u Paaswake(vormelingen)
Ma 18 April 10u 2e paasdag
Zo 1 mei 9.30 u St.Josephkapel Hilleslagen

Nieuws van het Parochie cluster EMS (Epen, Mechelen & Slenaken) & Morgenster

Slenaken: Kennismaking kapelaan

Op maandag 21 maart 2022 zal de kapelaan een presentatie houden over zijn geboorteland India – deelstaat Kerala – en woonplaats Thoothoor en zijn priesterwijding. Het is in de zaal "Berg en Dal" aanvang 19.30 uur. Aansluitend zal de hij ook informeel verder persoonlijk nader kennis met de inwoners van Slenaken maken!

Nieuwe pastoor en kapelaans benoemd in Eys, Nijswiller en Wahlwiller

Per 1 januari heeft Mgr. Smeets, de bisschop van Roermond deken P. Bronneberg benoemd tot pastoor in de parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Tevens werden kapelaan V.Siju en kapelaan A. Marthoma benoemd tot kapelaan van deze parochies. Op zondag 20 februari, om 10.00 uur was pastoor Bronneberg geïnstalleerd door vicaris-generaal.

Carnavalviering in leëpe



Deken Bronneberg leidt cluster Gulpen

Leo Jaspers: Sinds 1 januari 2022 is het nieuw geformeerde parochiecluster Gulpen (Gulpen, Wijlré, Nijswiller, Eys, Wahlwiller, Slenaken, Epen en Mechelen) operationeel. Deken Paul Bronneberg is benoemd tot pastoor van dit cluster en als zodanig medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen al die parochies. Tijd voor een voorstellingsronde met de welbespraakte, betrokken en joviale geestelijke die het samenwerkingsprincipe op basis van gelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. De wieg van de geestelijke leider stond in het Braziliaanse plaatsje Paranapanema. Om fronsende wenkbrauwen voor te zijn, geeft hij zelf de verklaring voor die onverwachte realiteit: “Mijn ouders (vader geboren in Geleen en moeder in Altweeterheide) emigreerden met 6 kinderen (3 broers en 3 zussen) in de zestiger jaren als agrariër naar Brazilië om daar een nieuw agrarisch bedrijf te gaan runnen. Daar kwam ik dus het gezin verblijden zodat de kinderteller op zeven finishte.” De jongste telg van het gezin Bronneberg groeide dus op als een echte Braziliaan, doorliep er de basisschooltijd en zocht vervolgens zijn studierend heil op het klein seminarie 100 km verderop, waar de paters Theatijnen het onderwijs verzorgden. Een must als je een goede opleiding wilde volgen, want het lokale voortgezet onderwijs is in Brazilië meestal van inferieure kwaliteit. Dat betekende voor de kleine Paul wel nogal wat, want als intern student beperkten de ontmoetingen met het thuisfront zich vanaf dat moment tot vier vakantiesessies per jaar. Toch kijkt hij tevreden op die tijd terug en is volgens hem in die periode ook alvast de kiem gelegd voor een aanstaand priesterschap. Helemaal happy voelde hij zich toch niet, maar dat had een andere reden. Bronneberg: “Je bleef natuurlijk altijd, mede door je huidskleur, een buitenbeentje. Iedere blanke Europeaan ontving de kwalificatie Allemão (=Duitser) en dat voelde niet altijd even prettig. Bovendien stoorde ik me aan de toenemende klassentegenstelling arm-rijk binnen het dagelijkse maatschappelijke leven. Reden voor mij om eens mijn geluk in het vaderland van mijn ouders, broers en zussen te gaan beproeven”. Op 20-jarige leeftijd belandt onze ‘Braziliaanse Nederlander’ dan in juli 1986 op Nederlands grondgebied en neemt zijn intrek bij familie in Weert. Hij meldt zich vervolgens aan als priesterstudent op Rolduc. Zijn diakenwijding vindt plaats in 1993 en hij gaat als zodanig aan de slag in Horst. In 1994 voltooit hij er zijn studie, ondergaat de priesterwijding en dan gaat het rap. Via Horst gaat hij naar Landgraaf (parochies ’t Eikske, Schaesberg en Leenhof) en daarna Stein (parochies Nieuwdorp-Stein, Kerensheide, oud-Stein, Urmond en Berg aan de Maas). In 2017 belandt hij als pastoor-deken in de parochies Gulpen en Wijlré, waarbij hij vanaf 1 januari 2022 wordt geroepen tot leider van het reeds genoemde

parochiecluster Gulpen. Voor acceptatie van die omvangrijke Gulpense pastoor-deken klus vroeg hij toch wel even bedenktijd. “Ik zag de bui al hangen. Een dekenaat met 36 parochies gaan aanvoeren, waarin ook nog eens heel wat priesters met veel meer ervaring fungeerden. Was die klus niet te zwaar voor mij?”, lucht de pastoor-deken zijn overwegingen. Hij stapte toch in die trein en kreeg de onvolprezen Indiase helpers Marthoma en Siju aan zijn zijde. Hun voornaamste zorg en aandachtspunt: Hoe kun je eeuwenoude kerkelijke tradities in deze tijd van ontkerkelijking en nijpend priestertekort overeind houden? “Door erin te geloven, zelf het goede voorbeeld te geven en naar vormen te zoeken om mensen er toch bij te blijven betrekken”, is de stellige overtuiging van Paul Bronneberg. Zelfs in de moeilijke coronatijd bleef hij die doelstelling trouw, waarbij hij het contact met de parochianen op allerlei creatieve manieren en vooral online onderhield. Voor de komende vastentijd heeft de pastoor-deken weer een nieuwigheidje in petto. Hij gaat dan de zogenaamde



‘vastenwielertour’ in 8 etappes organiseren. Deze gaat wederom online. De start vindt plaats op aswoensdag en de slotetappe is voorzien voor de paasnacht. Elke etappe staat in het teken van een wielren-gerelateerd thema als valpartij, rustdag enz. Om de band met de parochianen te verstevigen heeft de pastoor voor alle parochianen van het cluster Gulpen ook een digitale nieuwsbrief geïntroduceerd met daarin steeds het laatste nieuws uit de verschillende parochies. Wie daarin geïnteresseerd is, hoeft slechts een mailtje te sturen naar parochieclustergulpen@gmail.com