

Johannesklokje

Jaargang 22 - Nummer 1

Lourdes 2025 – als pelgrims van hoop

Ook in 2025 zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan een van de bedevaarten naar Lourdes, in mei of september. De priesters van het cluster Gulpen zullen ook deelnemen! Is het altijd al uw wens geest om eens deze plaats te bezoeken, meer nog, deze bijzondere ervaring op te doen, dan kunt u informatie verkrijgen bij pastoor of kapelaan, of inschrijven via de website van het Huis voor de Pelgrim. Voor hen die niet in de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan een van de bedevaarten, maar toch een intentie wil meegeven, is het mogelijk om deze te deponeren in de hiervoor bestemde offerblok in onze kerk.



Mgr. van den Hout bezoekt dekenaat Gulpen



Op woensdag 19 februari en donderdag 20 februari bracht de nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. Ron van den Hout een "kennismakingsbezoek" aan het dekenaat Gulpen. Twee dagen waarin hij vele plekken bezocht en vele mensen mocht ontmoeten. Wilt u een uitgebreid verslag lezen en de beelden ervan zien, kijk dan even op....

<https://www.bisdom-roermond.nl/Dekenaat-Gulpen-toerisme-en-bijzondere-tradities>

Vieringen wekelijks op donderdagochtend 10u + zaterdagavond 18u.

Zondag	16 maart 14u Eerste H. mis kapelaan Jerry
Zaterdag	12 april 18u Palmwijding
Donderdag	17 april 19u EMS-viering Witte donderdag
Zaterdag	19 april 18u EMS-viering Paaswake
Zondag	20 april 9.30u Paasviering
Maandag	21 april 9.30u Paasviering
Donderdag	1 mei 19u St. Jozefviering kapel Hilleshagen
Zondag	18 mei 9.30u viering met Schutterij St. Sebastianus

Kaarsjes branden - hoop en verbondenheid



Het branden van een kaarsje is een eeuwenoude traditie binnen ons katholieke geloof. In onze kerk, bij de kapellen en bij wegkruisen blijven mensen dagelijks even stilstaan en steken er vaak een kaarsje aan. Dit kleine gebaar heeft voor ons allemaal een diepe betekenis: een moment van bezinning, gebed en verbondenheid met dierbaren, zowel in het hier en nu als in de herinnering.

In onze parochiegemeenschap branden dagelijks nog tientallen kaarsjes. Sommige kaarsjes worden aangestoken uit dankbaarheid, andere vur 'e bietje extra hulp van boave'. Ook thuis hebben velen van ons een vaste plek waar we een kaars branden – soms om te bidden, soms om te hopen dat de rookmelder niet afgaat.

Bij de vele wegkruisen en kapellen langs de heuvelachtige wegen van Mechelen worden kaarsjes ontstoken. Deze plekken vormen een rustpunt in het drukke dagelijks leven, waar we even stil kunnen staan, kunnen bidden of in gedachten bij een dierbare kunnen zijn. Voor sommigen van ons is het een moment van innerlijke reflectie, voor anderen een manier om steun te zoeken bij God – of om effe oet d'r waan van d'r daag te ontsnappe.

Het kaarsje dat brandt, mag dan klein zijn, maar de betekenis ervan is groot. Het is een symbool van hoop, liefde en verbondenheid dat generaties lang wordt doorgegeven en nog altijd diepgeworteld is in onze gemeenschap. En zeg nu zelf een beetje extra licht in het leven en met alle ellende op de wereld, dat kan toch zeker geen kwaad.

Op g'n Sjtroat wenst u nog vele lichtjes toe!



Douwe Egberts-waardepuntenactie voor voedselbanken enorm succes.

De inzameling van lang houdbaar voedsel en DE-waardepunten, voorafgaande aan de kerst 2024, ten behoeve van de voedselbanken in Zuid-Limburg, is een enorm succes geworden.

Er werden onder andere in de Heuvelland parochies (Gulpen, Wijlre, Mechelen, Epen en Wahlwiller), DE-inzameldozen geplaatst. Dit heeft het mooie aantal van 132.000 DE-punten opgebracht.

Dit is uiteraard weer een groot succes waarbij deze DE-punten omgewisseld kunnen worden voor pakken DE koffie t.b.v. de Voedselbank Zuid-Limburg.

Lionsclub Maastricht Trajectum wil zijn grote dank uitspreken aan kerkbesturen en de parochianen van de Heuvelland parochies voor de geweldige inbreng in deze actie. Sparen blijft dus zinvol.



Parochiefederatie EMS
Epen-Mechelen-Slenaken

Mechelen, maart 2025

Geachte heer, mevrouw,

Met grote vreugde mag ik u, mede namens het kerkbestuur van de parochies Epen, Mechelen en Slenaken uitnodigen voor de Eerste H.Mis van onze nieuwe kapelaan, kapelaan Jerry. Kapelaan Jerry werd onlangs in zijn bisdom in India, Kotchi, tot priester gewijd. Deze Eerste Heilige Mis zal plaatsvinden op zondag 16 maart a.s. om 14.00 uur in de H.Johannes de Doperkerk te Mechelen.

Kapelaan zal om 13.30 uur vanaf Hoeve de Plei (Overgeul 1) afgehaald worden door Schutterij St.-Sebastianus en Harmonie St.-Cecilia van Mechelen. De schutterij en harmonie zullen de kapelaan en de genodigden, begeleiden tot aan de ingang van de kerk. Aansluitend aan de H. Mis zal er de mogelijkheid zijn om de kapelaan te feliciteren tijdens een receptie in het gemeenschapshuis Het Patronaat, Patronaatsplein 1, te Epen. Uw aanwezigheid en uw gebed zal een grote steun en bemoediging zijn voor de kapelaan, die hiermee de eerste stappen zet in zijn priesterleven.

Mede namens het kerkbestuur van de parochies EMS,

P.Bronneberg, pastoor-deken



Priesterwijding
in India



15 februari 2025

Maandelijks thuiscommunie.

Sinds enige tijd is er binnen onze parochie opnieuw aandacht gevestigd op de thuiscommunie. Iedere 1^e vrijdagochtend van de maand wordt deze thuiscommunie rondgebracht bij de parochianen die wegens lichamelijke beperkingen de eucharistieviering in de parochiekerk niet meer kunnen bijwonen.

Enkele dagen van tevoren worden de deelnemers telefonisch eraan herinnerd dat de 1^e vrijdag van de maand nadert. Wilt u de thuiscommunie graag ontvangen, neem dan gerust contact op met kapelaan Jerry.

Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 043-4573234 of 06- 86395896.



Doopouders en dopelingen uitgenodigd.



Het is altijd een bijzondere feestelijke aangelegenheid als we kinderen tijdens een doopviering in onze geloofsgemeenschap mogen opnemen. In onze parochie doen we dat graag op een persoonlijke manier en dopen we ieder kind in een aparte viering. Bij gelegenheid van zijn/haar doop wordt een doopschelp op het gedenkbord naast de doopkapel opgehangen.

Alle doopouders, de dopelingen van de afgelopen periode en hun mogelijke broertjes en/of zusjes werden uitgenodigd om op j.l. zondagmiddag 12 januari (de gedenkdag van de doop van de Heer) aanwezig te zijn bij het uitreiken van de doopschelpen. Na afloop was er een samenzijn met een traktatie van koffie/thee en iets fris voor de kinderen.

Help Marion haar dromen waar te maken.....

Schoner koken,beter leven.

Zie de vastenactieflyer 2025 en vastenactiezakje als bijlage. Het actiezakje kunt u t/m 2^e paasdag deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken in de kerk of in de blauwe brievenbus van de pastorie, Heerenhofweg 4 te Mechelen.



Vernieuwde site parochie.

Onder de naam parochies E-M-S (Epen-Mechelen-Slenaken) treft u de vernieuwde gezamenlijke informatie site aan over de federatie parochie's Epen, Mechelen en Slenaken. Redactieadres Johannesklokje: pastoriemechelen@gmail.com